

# Week 9 "De Tabernakel..."

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
1-3-2021	Exodus 25:1-9	Ps. 76:1	Markus 4:10-20
2-3-2021	Exodus 25:10-22	Ps. 68:10	Markus 4:21-25
3-3-2021	Exodus 25:23-30	Ps. 81:15 en 18	Markus 4:26-29
4-3-2021	Exodus 25:31-40	Ps. 97:7	Markus 4:30-34
5-3-2021	Zacharia 4	Ps. 73:1	Markus 4:35-41

## Hoofdpunten deze week:

Maandag	God wil dicht bij ons wonen (Tabernakel).
Dinsdag	Er is verzoening (ark met verzoendeksel).
Woensdag	Er is voedsel (tafel der toonbroden).
Donderdag	Er is licht in ons duistere leven (gouden kandelaar).
Vrijdag	De Bron van Licht (Heilige Geest én Christus).

In de BMU staan bij hoofdstuk 25 verhelderende plaatjes.

### **MAANDAG Exodus 25:1-9 (God woont dichtbij) vers 8**

Mozes krijgt in ons stukje twee opdrachten van God. De eerste opdracht is dat alle Israëlieten een heoffer moeten brengen (vers 2). Het geschenk aan God werd tijdens het geven (offeren) omhoog gehouden. Zo in de trant van 'Ik bied U dit geschenk aan'.

De tweede opdracht is dat er van de geofferde spullen een heiligdom gemaakt moet worden (vers 8). God wil namelijk in het midden van het volk in een tent wonen (vers 8). Het zou voor hen (en voor ons) een aansporing moeten zijn om heilig te leven.

→ **Oók voor ons geldt het als troost dat Hij dichterbij is dan we vaak denken! HIJ IS ER BIJ!** Wees daarom, ongeacht jouw situatie, maar niet al te bang! Wél bang om te zondigen!

→ **Door de zonde trouwens is de mens uit het paradijs, uit Zijn nabijheid, verdreven. En nú wil Hij dat recht zetten en dichtbij wonen!**

Bij de uittocht uit Egypte hebben ze goud, zilver en ander spul van de Egyptische burens geëist en gekregen. God had hen genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren en ze kregen wat ze van hen eisten. Ze 'beroofden' de Egyptenaren. Ex. 12:35-36

Kant en klare tapijten en kleden werden meegenomen. Olie en lekker ruikende kruiden hadden ze meegenomen. Tenslotte blijken ze ook edelstenen meegenomen te hebben. Deze edelstenen werden bijv. gebruikt in de borstlap (efod met twaalf edelstenen) van de hogepriester.

→ **God is blij met ieder oprecht gegeven geschenk! Groot of klein, goud of geitenhaar (mocht je niets anders hebben...).**

Mozes kreeg tijdens de 40 dagen op de berg Horeb een 'voorblick'. Tot in detail liet God aan Mozes alle onderdelen van de Tabernakel zien.

Dit hoofdstuk eindigt in vers 40 met: "Zie dan toe, dat jij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is".

**GESPREKSVRAAG:** Wat zou jij als heoffer aan God kunnen geven?

**GEBEDSPUNT:** Geef mij een gul hart naar U toe.

### **DINSDAG Exodus 25:10-22 (De Ark) Voor een plaatje, zie BMU pagina 139**

Gisteren lazen we de opdracht van God aan Israël om een heiligdom te bouwen. Het gaat in Exodus 25 in éérste instantie om voorwerpen met een symbolische/ceremoniële betekenis met daarnaast de gereedschappen (potten, pannen en bestek). Allemaal te vinden binnen IN de Tabernakel. Later komt de niet minder belangrijke buitenkant!

Naast de meegebrachte spullen uit Egypte moesten ze dus ook op zoek naar hout. Sittimhout wordt het genoemd, oftewel acacia.

*Bron Christipedia: De acaciaboom groeit veelvuldig in Egypte en op het Arabische schiereiland. Acacia was dé boom in de woestijn waardoor de Israëlieten trokken. Het hout is licht en duurzaam en heeft noch van wormen, noch van verrotting te lijden. Uit Acacia kunnen planken worden gezaagd. Het hout diende voor de bouw van de Tabernakel. De ark van het verbond was van acaciahout, overtrokken met goud.*

De afmetingen van de met goud overtrokken ark waren 1,25 m lang, 0,75 m breed en 0,75 m hoog. De ark moest lopend vervoerd worden. Daarvoor dienden de ringen op de hoeken met draagbomen die daardoor gestoken waren.

Het deksel kreeg de naam, 'verzoendeksel'. Daar werd later het verzoenende bloed op gesprengd. In de ark werden de twee stenen tafels gelegd. Platen met de tien geboden erop (vers 16). Weer later kwamen daar nog andere voorwerpen bij. Bovenop stonden twee cherubijnen (bescherm-/wraakengelen). Ze beschermden de heiligheid van het verzoendeksel met de inhoud van de ark. God zal van tussen de twee cherubim via Mozes met het volk spreken (vers 22).  
→Oók in 2021 spreekt God ons toe!

**GESPREKSVRAAG:** Hoe, op welke manier spreekt God jou aan?

**GEBEDSPUNT:** Mag ik oren krijgen om U te horen?

### **WOENSDAG Exodus 25:23-30 (Tafel met brood als Voedsel...)**

Als iemand niet eet, zal hij of zij onherroepelijk sterven. Eten hebben we allemaal nodig om onze energiehuishouding op peil te houden! Alleen zo kunnen wij fysiek/mentaal functioneren.

De tafel met de toonbroden is een veelbetekenend voorwerp. Hetzelfde brood wat de Israëlieten aten werd ook op de tafel ten toon gesteld (Tafel der Toonbroden).

→In Gods tent is er brood voor hongerige zielen. Ook herinneren de broden aan Gods trouwe dagelijkse zorg. God zorgt voor ons eten, en NIET de AH of de JUMBO!

Oók is 'samen de maaltijd gebruiken' een gemeenschappelijk gebeuren! Denk dan niet aan even een hamburger wegslikken, maar samen als gezin of met vrienden of vriendinnen aan tafel een maaltijd gebruiken.

→Zo wil God óók bij de dagelijkse inname van jouw dagelijks voedsel betrokken zijn en tafelgenoot zijn! Hij zit aan het hoofd van de tafel!

Jij en ik bestaan uit lichaam en ziel. Precies zo ons lichaam voedsel nodig heeft, zo heeft onze ziel ook voedsel nodig. Zónder geestelijk voedsel kwijnt onze ziel en sterft zelfs af.

Daarom wordt er in Gods huis geestelijk voedsel uitgereikt (verzoening, vrede, liefde, geduld, genade, vruchten van de Geest, etc.)

Vanuit de Bijbel mét de sacramenten wil God dus ook onze zielen in 2021 voeden. Nu moet wel opgemerkt worden dat 'hongerigen' met goederen vervuld worden. Rijken (verzadigde zielen) worden leeg weggestuurd.

**GESPREKSVRAAG:** Hoe ervaar jij de dagelijkse omgang met God?

**GEBEDSPUNT:** Mag ik 'eten' voor mijn ziel van U ontvangen?

### **DONDERDAG Exodus 25:31-40 (Er is licht bij God).**

De zon schijnt niet altijd. Soms moeten we dingen doen bij slecht zicht, in het donker. De HEERE wil ons helpen en ons pad verlichten. De kandelaar verspreidt met haar vele lichtjes een helder licht. De kandelaar is gemaakt van zo'n veertig kilo puur goud (vers 39). Om een idee te hebben bij de grootte moeten we bedenken dat het soortelijk gewicht van goud 19,3 Kg/dm<sup>3</sup> is. Met twee liter grondstof is dus de kandelaar gemaakt. Niet gigantisch groot, maar klein en fijn.

In het midden de kolom met zes rieten (armen), drie naar links en drie naar rechts (vers 32). Alles is versierd met amandelnoten en amandelbloesems.

Bij elkaar zijn het zeven olielampjes. De Heilige Geest wordt vele malen vergeleken bij olie wat gebruikt wordt in kandelaars en lampjes (wijze en dwaze maagden).

Opnieuw mogen we hier de les trekken dat God ons donkere pelgrimspad verlicht met Zijn Woord en Heilige Geest. De wereldwijde kerk van christengelovigen wandelt in het licht van Gods Geest. Jezus Christus wordt niet voor niets in Joh. 8:12 het LICHT van de wereld genoemd! Hij is het vleesgeworden WOORD en de Heilige Geest is overvloedig in Hem aanwezig.

→Daarom wordt een christen in Matth. 5 opgeroepen om licht te laten schijnen in een duistere wereld. Dat licht is wél éérsnt ontvangen van God. Het is dus meer een spiegelen van het éérder ontvangen licht.

**GESPREKSVRAAG:** Waar laat jij jouw licht schijnen?

**GEBEDSPUNT:** Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest.

### **VRIJDAG Zacharia 4 (Bron van LICHT...)**

Zacharia ziet hier in een gezicht een kandelaar in de nog te herbouwen tempel. De Tabernakel is er al lang niet meer. De éérste tempel is verwoest en nú bouwt Zerubbabel ten tijde van Ezra en Nehemia een nieuwe tempel. Ook dáár zal het LICHT weer gaan schijnen!

**God is de Bron van Licht!** Bij 'De Vader der lichten' komen alle goede gaven en zegeningen vandaan. In vers 2 ziet Zacharia namelijk dat midden boven de kandelaar een oliekruikje hangt.

De tempel hoeft niet in eigen kracht en met geweld gebouwd te worden, maar Gods Geest zal er voor zorgen dát het gebeurt (vers 6) én dat het licht gaat branden.

→Dit gegeven werkt bijzonder ontspannend. Natuurlijk wil God jouw krachten en gaven gebruiken in Zijn dienst en Koninkrijk, maar je mag dat allemaal overgeven in de handen van een almachtig God! *'Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!'*

→God wil, denk aan het geitenhaar (dagopening van maandag), alle kleine dingen onder onze aandacht brengen om maar te bemoedigen! Veracht de dag der kleine dingen dan ook nooit! (vers 10) De olie in de lampjes zal blijven stromen! Het licht zal eeuwig zijn! Er staan namelijk twee olijfbomen, die de productie van olijfolie (het 'gele goud' vers 12) voor hun rekening nemen.

**GESPREKSVRAAG:** Wat is volgens jou 'wandelen in het Licht'?

**GEBEDSPUNT:** Mag ik Uw Licht leren waarderen?