

# Week 8 "Het Verbond..."

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
22-2-2021	Exodus 23:23-33	Ps.119:5	Markus 3:13-19
23-2-2021	Romeinen 12:1-10	Ps. 25:2	Markus 3:20-24
24-2-2021	Exodus 24:1-11	Ps. 25:5	Markus 3:25-30
25-2-2021	Exodus 24:12-18	Ps. 50:1,2	Markus 3:31-35
26-2-2021	Hebreeën 9:11-20 of tot 28	Ps. 108:1	Markus 4:1-9

## **MAANDAG Exodus 23:23-33 (Zo God voor ons is, wie, o wie zou tegen ons zijn?)**

In ons stukje zien we duidelijk dat het volk van Israël een status apart heeft tussen andere volkeren.

→ Christenen behoren óók écht anders te zijn dan de arme wereldling.

Het aan Abraham beloofde land zal aan zijn nakomelingen gegeven worden.

God voorspelt hier en belooft het volk dat Hij zal ingrijpen. God zal horzels (grote steekvliegen) geven, hagel en andere zaken die de heidenen angst inboezemen. Hij zal de genoemde volkeren in vers 23 verdelgen.

→ De strijd is Gods strijd. Gods volk heeft meestal alleen maar toe te kijken!

Uit andere Bijbelgedeelten weten we dat de heidenen de maat vol gezondigd hadden. Oppervlakkig gelezen komt het heel wraakzuchtig over, maar bij nader inzien en verder lezen in de Bijbel kon God met recht niet anders doen dan straffen.

Het volk moest al de Kanaänitische goden met hun beelden afbreken en vermorzelen (vers 24). De afgodendienst met de vruchtbaarheidscultus en alle bijbehorende ontucht waren oorzaak van ongekende mate van geslachtsziekten. De satan had het daar goed voor elkaar!

God belooft bij gehoorzaamheid Zijn hulp bij de geleidelijke inname van het land. In de weg van geleidelijkheid wordt chaos voorkomen. Hij belooft voorspoed en zegen.

Het wordt ten strengste verboden om samen te gaan werken met de vreemde volken. Óók mocht er geen verbond met hen gemaakt worden. Alles om besmetting met hun godsdienst te voorkomen. Deze bescherming geeft God uit liefde voor Zijn volk en voor ons!

→ Herkennen wij momenteel soms heidense zaken in ons Nederland, waar ook wij voor open staan?

**GESPREKSVRAAG:** Wat zijn volgens jou de goden van onze tijd?

**GEBEDSPUNT:** Geef mij alstublieft licht op mijn levenspad.

## **DINSDAG Romeinen 12:1-10 (JIJ DAAR... HELEMAAL ANDERS...)**

Gisteren lazen we de opdracht van God aan Israël om afgezonderd van de heidense volkeren te gaan leven. Hun goden, hun gebruiken mochten ze absoluut niet overnemen.

Dezelfde les geeft vandaag de apostel Paulus ook aan ons. Hij smeekt ons. Hij bidt ons. Zo begint hij ons stukje en wenst daar dat wij ons hele hart, hoofd en onze handen aan God opofferen.

Dát moet onze godsdienst zijn!

Daarom moeten wij in 2021 (net als Israël tóen) waken om de wereld niet gelijkvormig te worden. We kunnen bijvoorbeeld geen twee heren dienen nl. **God én de Mammon**. Het is **óf** God **óf** de Mammon. Er is daar wel verandering of vernieuwing van ons gemoed (hart) voor nodig. Bekering tot God is dan vereist. We krijgen dan pas een leven volgens de volmaakte wil van God (vers 2).

Geen hoogmoedige wijsheid, maar wijs om matig te zijn. Om dan daarna het lichaam van Christus te kunnen dienen met de geschonken gaven. Het is dan een dienen in de kerk en een dienen in de maatschappij.

Hoe totaal anders zou het op school, in onze huizen, dorp of stad toegaan als vers 9 en 10 praktijk zouden zijn.

Ongeveinsde, dat is oprechte en échte liefde tot God en onze naaste. Een afkeer te hebben van het boze en het goede aan te hangen!

Heb dan elkaar hartelijk lief met broederlijke of zusterlijke liefde! Zullen we dit proberen te doen?

→ Kijk om je heen... wat zien we daar weinig van terecht komen.... Is het niet?

Begrijp je nu waarom het volk Israël apart stond en wij ook anders moeten zijn dan de wereld, ook al worden we dan misschien uitgemaakt voor 'apartelingen'? En eh, wil je zelf vandaag hoofdstuk 12 uitlezen? Graag!

**GESPREKSVRAAG:** Waar zie jij voor jezelf de praktische uitdaging?

**GEBEDSPUNT:** Mag ik leren lief te hebben?

### **WOENSDAG Exodus 24:1-11 (Verbondssluiting. Alles in een boek geschreven...)**

In ons stukje staat de ceremonie beschreven die plaats vond tijdens de verbondssluiting. De grote God maakt een verbond met het volk Israël. In ieder contract staan afspraken en voorwaarden. Beloften bij het volbrengen en boete of straf bij niet nagekomen afspraken.

Het zijn de wetten uit Exodus 21-23 die Mozes in een boek schreef en daarna aan iedereen voorlas (vers 4). In vers 7 lezen we dat het volk zegt: 'Al wat de HEERE gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen'. Afgesproken dus!

Om alles te bekrachtigen werden er dieren geofferd en het bloed daarvan werd in vers 8 op het volk, op het boek (de geschreven wetten) en op de twaalf kolommen gesprengd. Dit om het allemaal te reinigen. De twaalf kolommen waren steenhopen die de twaalf stammen van het volk vertegenwoordigden.

→ Trouwringen worden ná het jawoord gegeven. Een symbolische bekrachtiging van het huwelijk, waar twee mensen elkaar trouw beloven.

Nadat het heeft plaats gevonden beklimmen Mozes met Aäron en zijn zonen Nadab en Abihu met een delegatie oudsten de berg Horeb.

Dan zien zij indrukwekkende verschijnselen. Ze zien de God van Israël (vers 10). God Zelf kan niet gezien worden. Dat kan een mens niet, maar wel zien ze de aanwezigheid en de heerlijkheid van God. Ze zien een prachtige diep, diepblauwe saffierstenen kleur van een helder hemelsblauw. Ze zijn ooggetuige om dit aan het volk te vertellen om het des te meer eerbied voor Gods verbond te geven.

Een mens kan God niet zien en blijven leven, maar hier staat in vers 11 dat God deze afgezonderde groep mannen spaarde.

**GESPREKSVRAAG:** Hoe vaak geef jij je 'ja-woord'?

**GEBEDSPUNT:** Mag mijn ja ook echt ja zijn?

### **DONDERDAG Exodus 24:12-18 (In steen geschreven)**

De HEERE gaat alles nóg krachtiger en nu definitief aanpakken! Mozes moet dit keer alleen bij de HEERE komen om de wetten in steen gegraveerd te ontvangen. Twee platte stenen, waar God met Zijn vinger de wet van de 10 geboden schrijft.

Het boek van Mozes uit vers 4 en 7 zou wel eens onderhevig kunnen zijn aan weersinvloeden. De papyrus rollen zullen verteren en daarmee zouden de wetten vergaan en vergeten kunnen worden. Maar nee! Het zijn blijvende, eeuwigdurende wetten die in steen staan geschreven.

Mozes gaat in de wolk, waar de heerlijkheid, de aanwezigheid van God voor het volk op een verterend vuur leek (vers 17).

Mozes is daar 40 dagen en nachten.

Tijdens het verblijf op de bergtop zijn de lopende zaken in handen gelegd van Aäron en Hur.

→ De 10 geboden zijn als grondwet voor ons dan óók geldig en dat tot op de oordeelsdag.

De Wet kan ons echter in 2021 geen volkomen liefde tot en gehoorzaamheid aan God geven. De wet overtuigt ons wel van onze zonde, schuld en tekorten. Daarom hebben wij het bloed van Jezus Christus nodig voor reiniging, vergeving en levensverbetering (heiligmaking). Denk maar aan het bloed wat Mozes op het volk sprengde. Het bloed van Golgotha reinigt ons van alle zonden!

David zingt trouwens in psalm 119: 'Hoe lief heb ik Uw Wet, zij is mijn betrachting de ganse dag!'

**GESPREKSVRAAG:** Waarom hebben wij de Wet broodnodig?

**GEBEDSPUNT:** Leer mij net als David Uw Wet lief te krijgen.

### **VRIJDAG Hebreëën 9:11-20 of tot vers 28 (Er is kracht in het bloed van Jezus Christus.)**

Deze dagopening komt pas tot bloei in het licht van de openingen van de voorgaande dagen.

Het Oude Verbond of het Oude Testament werd ook bij de verbondssluiting bekrachtigd met het bloed van stieren en bokken (vers 19). Later, iedere keer en iedere dag moest er vanwege de gedane zonden bloed vloeien. De straf op de zonde is de dood!

Het bloed vloeide als offer in de plaats van de zondige Israëliet, die dán kon blijven leven.

Al dat bloed en al die offers wezen heen naar het offer van Christus.

Maar Jezus Christus heeft Zichzelf uit liefde voor zondaren als offer gegeven. Eén keer, mét één offer werd alles volkomen verzoend en betaald (vers 14).

Het Nieuwe Testament is bekrachtigd met het bloed van Christus.

Ons ten oordeel of tot voordeel.

**GESPREKSVRAAG:** Mag jij je al zorgeloos als een kind in Zijn armen weten?

**GEBEDSPUNT:** Mag ik gewassen worden in het bloed van Christus?