

Week 42

Eerste zendingsreis afgesloten, apostelconvent

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
18-10-2021	Handelingen 14:20-28	Ps. 119:44	Esther 6:7-10
19-10-2021	Handelingen 15:1-6	Ps. 87:3 en 4	Esther 6:11-14
20-10-2021	Handelingen 15:7-18	Ps. 54:1	Esther 7:1-6
21-10-2021	www.bmudagopening.nl (versie van maandag 18 oktober)		Esther 7:7-10
22-10-2021	www.bmudagopening.nl (versie van woensdag 20 oktober)		Esther 8:1-6

MAANDAG Handelingen 14:20-28 Gemeentestichting (vers 23)

De hele eerste zendingsreis van Paulus en ook op zijn andere reizen zien we bij elke gebeurtenis de aanwezigheid van God de Vader (in Zijn liefde), de Heere Jezus (met Zijn genade) en het werk van de Heilige Geest (in Zijn gemeenschap). Met name Paulus en Barnabas mogen weliswaar het werk doen, maar **God regeert en bestuurt ALLES!**

Paulus was ná de steniging (vers 19) buiten de stad achtergelaten. Ook waren er al direct volgelingen die rond Paulus gingen staan. Toch, ondanks deze marteling, staat hij 'gewoon' op en gaat hij terug de stad in. Pas een dag later vertrekken ze naar Derbe. Ze maken daar opnieuw vele discipelen en gaan terug naar de plaatsen waar ze eerder uitgewooid waren. Dát getuigt van **geloofsmoed, trouw en volharding!** Zendingswerk rust voor wat de menselijke kant betreft dan ook o.a. op deze pijlers.

→ Trouwens, onmisbare eigenschappen voor iedereen in het dagelijkse leven, niet dan?

Ze versterken en vermanen de gelovige zielen dat ze moeten blijven bij hun geloof. Ze zijn ook eerlijk in hun boodschap en waarschuwen de jonggelovigen dat ze door veel verdrukkingen zullen ingaan in het Koninkrijk van God. Het was toen een geestelijke strijd en óók nú in 2021.

→ 'Welkom in de strijd' is een veel gebruikte uitdrukking om iemand welkom te heten in het Koninkrijk van God. Maar... heb goede moed, **IK** heb de wereld overwonnen!

In elke gemeente worden daarna ouderlingen gekozen op een dáár gebruikelijke, democratische manier. Na gebed én vasten worden ze aangesteld en in de handen van God overgegeven, 'want ze bevalen hen den Heere' (vers 23).

→ Je dierbaren aan de Heere over geven, is het best denkbare wat je kunt doen.

Verder gaan ze terug naar Antiochië, de stad waar vandaan ze deze eerste zendingsreis vertrokken waren. Ze doen verslag van het grote gebeuren onder de heidenen.

In Antiochië mogen ze tenslotte een poosje uitrusten (vers 28). Ook niet verkeerd!

GESPREKSVRAAG: Waar en op welk gebied moet er bijvoorbeeld strijd gevoerd worden?

GEBEDSPUNT: Mag ik de 'geestelijke wapenrusting' ontvangen, ermee oefenen om daarna goed te gebruiken?

DINSDAG Handelingen 15:1-6 Een grote aanval (vers 1 en 5)

Een altijd terugkerend gebeuren is dat de komst, groei en stabilisatie van Gods Koninkrijk aangevallen wordt. We zien het voor onze ogen gebeuren in heel de Bijbel. Denk aan Israël in Egypte; hoe sterker de onderdrukking werd, des te harder groeide het volk. Maar nú zien we het weer bijzonder in Handelingen 15.

Dit keer zijn het oud-Farizeeërs, die gelovig zijn geworden (vers 5) en die zich laten gebruiken. Het doet de duivel er namelijk niet toe hoe, áls er maar tegenstand geboden wordt. Door de wereld of onder het mom van oprechter zuiverder godsdienst. De duivel komt dit keer op z'n sokken, maar gelukkig onderkennen Paulus en Barnabas de gevaarlijke dwaling.

→ Het werkverbond boven en in de plaats van het genadeverbond plaatsen. Herkenbaar?

We zien het in de geschiedenis later terugkomen bij de Galaten, waar zelfs Petrus met open ogen opnieuw in deze val trapt.

Na felle strijd worden Paulus en Barnabas afgevaardigd met nog een paar andere gelovigen om de broeders (apostelen) in Jeruzalem om raad te vragen.

Ondertussen mogen ze onderweg en in Jeruzalem, tot grote blijheid van alle broeders, de grote daden van God onder de heidenen vertellen (vers 3 en 4).

In vers 6 lezen we dat er een vergadering wordt belegd. Het éérste apostelconvent genoemd, waar 'kerkelijke besluiten' worden genomen. Het begin van een soort kerkregering.

Wij kennen de autonome gemeente, die zich vrijwillig aansluit bij een kerkverband. Die besturen zichzelf dan weer d.m.v. classis, PS en GS. Mocht je ooit 'independent' of 'free' voor een kerkelijke denominatie zien staan, dan moet er een lichtje bij ons op 'rood' springen. → Despotisme ligt op de loer. **1) een regeringsvorm waarbij één persoon (de 'despoot') of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast 2) dwingelandij**

GESPREKSVRAAG: Wat is het voordeel van onze vorm van kerkbestuur? (Despotisme en andere dwalingen worden hiermee zo veel mogelijk voorkomen.)

GEBEDSPUNT: Leer mij (kerk) orde hartelijk lief te hebben.

WOENSDAG Handelingen 15:7-18 Het éérste apostelconvent

Een convent is een samenroeping of vergadering.

Zie je het voor je? Een grote groep broeders bij elkaar (dit keer nog niet in zwarte pakken) die allemaal hun zegje willen doen. Grote twisting...

→ Wat is het toch nodig dat er op zulke momenten wijze mensen opstaan die overwicht hebben gekregen.

Petrus roept het gezicht van het laken met onreine dieren in herinnering toen hij in Joppe was. Het onderscheid tussen reine en onreine dieren is opgeheven. En daarmee het onderscheid tussen Jood en heidenen. Hij moest naar Cornelius toe!

De Heilige Geest werd óók aan hen, de heidenen, gegeven (vers 8 en 9).

Hij verwijst naar het ondragelijke oudtestamentische juk en de ontvangen genade en zaligheid in Jezus Christus (vers 10 en 11).

De menigte bedaart nu en gaat luisteren.

→ Luisteren (in stilte opmerken en daarna pas oordelen) blijkt één van de moeilijkste dingen te zijn. Herkenbaar?

Paulus en Barnabas komen daarná aan het woord en vertellen in geuren en kleuren *'wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had'* (vers 12). Opnieuw een zwijgen zodat Jakobus wat kan gaan zeggen. Hij haalt instemmend de boodschap van Petrus aan (vers 14) en doet vervolgens het beste wat je doen kunt.

Jacobus beroept zich op de Schrift! 'gelijk geschreven is' (vers 15) Dát is het fundament en de ziel van onze kerkorde en kerkelijke tradities. Als het niet naar de Schrift is, dan is het hooi en stoppels...

GESPREKSVRAAG: Waarom moet ons geloofsleven gebaseerd zijn op de Schrift?

GEBEDSPUNT: Mag mijn kerkverband zich in alles baseren op Uw Woord?