

Week 41

1e zendingsreis vervolg...

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
11-10-2021	Handelingen 13:43-52	Ps. 113:1 en 2	Esther 4:1-8
12-10-2021	Handelingen 14:1-7	Ps. 113:3 en 4	Esther 4:9-17
13-10-2021	Handelingen 14:8-19	Ps. 113:5	Esther 5:1-6
14-10-2021	www.bmudagopening.nl (versie van 11 oktober)		Esther 5:7-14
15-10-2021	www.bmudagopening.nl (versie van 13 oktober)		Esther 6:1-6

MAANDAG Handelingen 13:43-52 Het Woord verspreidt zich ondanks de tegenstand (vers 49 t.o.v. vers 50)

Een merkwaardig (opmerkenswaardig) fenomeen is dat het Koninkrijk van God sterk groeit in tijden van verdrukking. Veel Joden en Jodengenoten (heidene die tot het Jodendom zijn overgegaan) geloofden de boodschap van Paulus en Barnabas. Maar hier zien we ook de tegenstand, nijd en laster van sommige Joden opkomen (vers 45). Paulus en Barnabas gaan echter door tegen de verdrukking in. Met grote vrijmoedigheid (vers 46). Ze zullen schijnen, want God heeft hen gesteld als een licht van de heidenen. Ze moeten dan ook dóórgaan tot aan het uiterste van de aarde (vers 47).

In vers 48 zien we óók dat de schrijver terloops de uitverkiezing ter sprake brengt.

Feitelijk is dát dan ook de énige reden dat er mensen tot bekering en geloof komen.

In ons stukje staat: "er geloofden zovelen, als er geordineerd waren".

Weggelopen vólzondige mensen worden door God opgezocht! Wat een genade!

Gelukkig maar dat er een uitverkiezing is, anders zou er niemand van de heidenen in Antiochië toen en nú in Zeeland naar God gaan vragen.

...En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid...

Tegenstanders werpen de apostelen buiten de landsgrenzen, wat ertoe leidt dat ze in Ikonium het Woord mogen gaan brengen!

Wat is de dienst van God een goede en blijde dienst! Proef vers 52 maar goed.

➔ Is het wat voor jou?

GESPREKSVRAAG: Uitverkiezing, predestinatie, voorverordining: voor jou een deur of muur op de weg naar God?

GEBEDSPUNT: Leer mij mijn eigen verantwoordelijkheid te kennen.

DINSDAG Handelingen 14:1-7 Een grote menigte geloofde (vers 1)

Weggestuurd uit Antiochië en aangekomen in Ikonium gaan de broeders direct naar de synagoge. Het resultaat was dat ná hun toespraak 'een grote menigte' geloofde!

En nú wéér die tweedeling!

De vijandige Joden brengen verbittering, zodanig dat de hele stad verdeeld raakt (vers 2, 4 en 5) met een deel dat in opstand komt.

Best wel heftig! Er komt voor hen dan ook een totaal nieuwe leer!

➔ Kun jij je nog zoiets voorstellen in Nederland wanneer de christelijke Bijbelse boodschap uitgedragen zou worden? Wat een vijandschap zou er losbarsten. Vul zelf de (politieke) partijen en stromingen maar in...

Ondertussen met vrijmoedigheid sprekende in den Heere (d.w.z. met hulp van de Heere), mogen ze wonderen en tekenen doen. Het Koninkrijk breidt zienderogen uit.

De uitkomst laat zich raden... Ze worden bijna gestenigd!

Met hun gezonde verstand nemen ze dan ook het besluit dat het beter is om te vertrekken.

En wat zien we? Ze vluchten naar Lystre en Derbe om dáár het Evangelie te verkondigen.

Hoe heftiger de tegenstand, des te sneller verspreidt het Evangelie zich. Apart hè? Verwonder je slechts. God zorgt zelf voor de uitbreiding van de Kerk.

GESPREKSVRAAG: Op welke thema's is in Nederland de vijandschap tegen het christendom het grootst en waarom zou dat zo zijn?

GEBEDSPUNT: Leer mij Uw (en mijn) geestelijke vijanden te onderkennen.

WOENSDAG Handelingen 14:8-19 Het kan verkeren (vers 11 en 19) van verafgoding tot steniging

Paulus en Barnabas maken wat mee! In Lystre wordt door het toedoen van Paulus en Barnabas een kreupele man genezen. Deze man was óf door het Woord van Paulus al gelovig geworden, of God heeft een ander teken aan Paulus gegeven (zie ook de toelichting BMU) zodat deze man gezond wordt op het woord van Paulus.

De schare mensen ziet hierdoor Paulus en Barnabas als vleesgeworden goden. De mensen willen hen zelfs offeren.

Barnabas en Paulus kunnen hen nét op tijd stoppen. In de volgende toespraak leert Paulus aan hen en ons dat God goeddoende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden geeft, spijs en vrolijkheid in onze harten (vers 17).

→ Heb jij daar oog voor? Ondanks tegenwind en herfststormen in ons aller leven, is God tóch **goed en goeddoende!**

Paulus betreft het op de vruchtbaarmakende regen als een zegen, eten én vrolijkheid. Het zijn allemaal geschenken van God.

Er wordt ook een oproep gedaan om te stoppen met ijdele dingen (dieroffers) en zich te bekeren tot de levende God (vers 15).

Plotseling kantelt het gebeuren (vers 19). Er komen Joden ophef maken. Ze komen vanuit de plaatsen die door Paulus en Barnabas eerder bezocht zijn. Ze stenigen Paulus en denken dat hij dood is. 't Kan verkeren...

GESPREKSVRAAG: Noem een aantal zaken waardoor jij kunt zeggen dat God goed en goeddoende is.

GEBEDSPUNT: Mag ik U in Uw GOEDHEID leren kennen en aanbidden?