

Week 40

Eerste zendingsreis

| Datum | Lezen | Zingen | Middagpauze |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|
| 4-10-2021 | Handelingen 13:1-3 | Ps. 119:86 | Esther 2:10-14 |
| 5-10-2021 | Handelingen 13:4-12 | Ps. 118:12 | Esther 2:15-23 |
| 6-10-2021 | Handelingen 13:13-23 en 38-42 | Ps. 116:9 en 11 | Esther 3:1-3 + kernwoord |
| 7-10-2021 | www.bmudagopening.nl (versie van 4 oktober) | | Esther 3:4-9 |
| 8-10-2021 | www.bmudagopening.nl (versie van 6 oktober) | | Esther 3:10-15 |

MAANDAG Handelingen 13:1-3 Geroepen én gezonden

Over een 'roeping' wordt best wel een beetje (te veel?) mystiek gedacht. Geroepen tot de dienst van God zijn we allemaal. Niemand uitgezonderd dus!

We zijn geroepen om God en onze naaste te dienen. Natuurlijk moeten we dan wél Zijn stem kennen, goed luisteren én pas daarna in beweging komen.

→ Waar hoor jij Zijn stem en zie jij soms jouw roeping?

Natuurlijk stuurt God Zijn kinderen de straat niet op met een lege gereedschapskist.

Als Hij roept, maakt Hij óók 'bekwaam' en geeft de hulp van de Heilige Geest. (Iedereen heeft ook talenten die ingezet kunnen worden (Mattheüs 25:14-16)).

Lukas 12:12... *'want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.'*

In het Oude Testament staat dat Gideon persoonlijk geroepen werd door de Engel des HEEREN (Christus). Of er kwam een profeet met een kruikje of hoorn met zalfolie om aan te wijzen en symbolisch 'bekwaam' te maken. De gaven werden zagezegd ingestort!

In het Nieuwe Testament wordt dat gedaan door het Woord én de Heilige Geest. Er komt géén engel met een persoonlijke ontmoeting. We hebben voldoende 'briefjes uit de hemel'.

We lezen dat vandaag in ons stukje. De Heilige Geest gebruikt de aanwezige profeten en leraars om Paulus en Barnabas apart te nemen (vers 2).

Na gebed en vasten worden ze de handen opgelegd om daarná uitgezonden te worden.

GESPREKSVRAAG: Waar bemerk jij dat wij écht een 'briefje uit de hemel' krijgen? Ben jij, of weet jij je ook geroepen om het Goede Nieuws te vertellen aan een ongelovige vriend, vriendin of anderen?

GEBEDSPUNT: Leer mij toch goed te luisteren.

DINSDAG Handelingen 13:4-12 Roep uit aan alle stranden, dít keer die van Cyprus

De uitzending is dus volgens vers 4 door de Heilige Geest. God gebruikt de gemeente van Antiochië om Zijn knechten uit te zenden. Er is dan bij de uitgezondenen absoluut geen twijfel of ze wel goed bezig zijn!

Ze laten zich leiden naar nog niet bereikte gebieden om dáár het Woord te gaan verkondigen (vers 5). In 2021 gaat dat nóg precies hetzelfde.

God brengt het Woord tot de zondaars, of de zondaars worden getrokken naar Het Woord. Er gebeuren dan altijd twee dingen.

Er komt dan óf weerstand óf verwondering. Elymas de tovenaars/valse Joodse profeet is hier het voorbeeld van de tegenstand.

De verwondering is te zien bij Sergius Paulus, die *'zocht zeer het Woord van God te horen'*.

De tovenaars zelf wordt héél scherp aangesproken, lees vers 10.

Na de wonderlijke blindheid, die Paulus over Elymas uitriep, is de stadhouder overtuigt.

Hij geloofde, verslagen zijnde over de leer van de Heere (vers 12).

De groep zendingen trekken verder, want de zaak van de Koning heeft haast! (vers 13)

→ Zie kaartje BMU blz.1688.

GESPREKSVRAAG: Herken jij bij jezelf of bij anderen weerstand tegen het Evangelie? En wat zou jij van jouw kant daar aan kunnen doen?

GEBEDSPUNT: Bewaar mij voor een houding/hart als die/dat van Elymas.

WOENSDAG Handelingen 13:13-23 én 38-42 De BOODSCHAP van Redding (vers 26)

Paulus en Barnabas varen vanaf Cyprus naar het Noorden tot in het huidige Turkije. Johannes Markus gaat terug naar Jeruzalem. Wat er precies is voorgevallen weten we niet, maar later blijkt dít feit verwijdering te geven tussen Paulus en Barnabas, die daar dan zelfs ruzie over krijgen.

Op de Joodse rustdag gaan ze daar naar de Synagoge. Als gast mogen ze het woord voeren (vers 15).

Hier lezen we hoe goed deze mannen de geschiedenis van het volk Israël kennen. Ze beginnen bij Jacob en het verblijf en uittocht uit Egypte. De woestijnreis, de inname van het land, de richteren en tenslotte de koningen Saul en David. Ze komen uit op de zaligmaker Jezus in vers 23. Ze haken dus aan bij al aanwezige vóórkennis.

Door het hele Oude Testament loopt namelijk de rode draad van Gods verlossende werk, tot op de Redder van de mensheid.

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus wordt behandeld in vers 24-37, wat we niet gelezen hebben. **“Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden”** zo hebben ze volgens vers 26 gezegd. De boodschap is er een van genade en verlossing, vergeving van zonden dóór deze Jezus (vers 38).

→ Beseffen wij het grote voorrecht wanneer iedere dag, maar bijzonder op de zondag, de Redder van zondaren voor je staat? De Boodschap tóen en nú is toch dezelfde?

Pas op! (vers 40-41) Het verwerpen van Jezus heeft rampzalige gevolgen!

Bij verwerping richt God Zich op ander publiek. Dit keer de heidenen (vers 42).

→ Bij voortdurende en blijvende verwerping gaat óók bij ons in Nederland het Evangelie weg. Dán wacht er een Jezus als Rechter.

GESPREKSVRAAG: Waaraan kun jij zien of bemerken dat het Evangelie in Nederland wegtrekt?

GEBEDSPUNT: Bewaar mij alstublieft voor verharding en verwerping.