

Week 4 "God ontmoeten en dienen..."

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
Ma. 25-1-2021	Exodus 19:1-8	Ps. 78:3	Efeze 5:22-27
Di. 26-1-2021	Exodus 19:9-25	Ps. 81:11	Efeze 5:28-33
Wo. 27-1-2021	Exodus 20:1-11	Ps. 81:12	Efeze 6:1-9
Do. 28-1-2021	Exodus 20:12-19	Ps. 119:24	Efeze 6:10-20
Vr. 29-1-2021	Mattheüs 22:34-40	Ps. 40:4	Efeze 6:21-24

MAANDAG Exodus 19:1-8 (De ganse aarde is Mijn...)

Inmiddels zijn er ná de uittocht uit Egypte drie maanden verstreken. Tot nog toe heeft God Zijn boodschap en bevelen altijd via Mozes laten brengen. Oók via de wolk- en vuurkolom leidde God hun weg. Nú is het moment gekomen, dat de machtige God, Schepper van de hemel en aarde met het volk Israël gaat spreken. Ze zijn aangekomen in de woestijn Sinaï met de berg Horeb (2). Mozes is hier als type van Christus de middelaar, voorspraak, tussentredere of advocaat. Mozes klom op tot God (4). Hij staat daarmee tussen God en het volk. Hij moet hen eerst eraan herinneren hoe wonderlijk goed God hen heeft gedragen, alsof ze op 'arendsvleugelen' gedragen werden (3-4). Oók mag hij hen het grote gebeuren gaan vertellen dat God zelfs een verbond met hen wil aangaan! (5) Ze moeten vlijtig Gods geboden onderhouden (gehoorzamen) en daarmee Zijn verbond houden. Op deze manier zullen zij Gods bijzonder eigendom zijn. Uitgekozen vanuit alle volken, die weliswaar allemaal het eigendom van God zijn; "want de ganse aarde is Mijn" (5). Maar Jakobs nákomelingen zullen een 'status aparte' krijgen binnen de volkeren. Ze zullen daarmee priesters en koningen zijn en een heilig volk.

→ Besef jij wel dat óók jij door de heilige doop binnen de 7 miljard mensen op aarde een apart plekje hebt gekregen? Jij hebt écht iets anders dan de wereldling! Iets héél bijzonders.

Wanneer Mozes weer beneden is gekomen, roept hij de oudsten van het volk bij elkaar. Het opgezette delegeren in hoofdstuk 18 werkt blijkbaar goed! De oudsten krijgen deze indrukwekkende boodschap te horen, die het op hun beurt weer aan het volk gaan vertellen.

Het volk antwoordt als met één stem (8). Ze zeggen: "Dat alles is goed!"

Maar éerst moeten er voor deze Godsontmoeting voorbereidingen getroffen worden. Daarover morgen.

GESPREKSVRAAG: Wat is er zo bijzonder aan een gedoopte jongen of een gedoopt meisje?

GEBEDSPUNT: Leer mij 'amen' te zeggen op de voorwaarden in de doop.

DINSDAG Exodus 19:9-25 (De HEERE komt...) vers 18

De HEERE vertelt Mozes hoe de ontmoeting, deze ceremonie vorm zal krijgen. Hij zegt in vers 9 dat Hij in een wolk neer zal komen, en vanuit de wolk met Mozes zal spreken. De reden daarvoor is, dat het volk dan zó onder de indruk zal zijn, dat ze 'eeuwiglijk' zullen geloven wat Mozes hen in opdracht van de HEERE vertelt.

De plaats waar de HEERE is, is heilige grond. Mozes moest bij het brandende braambos zijn vuile schoenen uitdoen. Het was heilige grond, omdat de HEERE dáár was!

Nú krijgt het volk de opdracht om zich klaar te maken voor de grote Godsontmoeting. Ze moeten zich wassen en schone kleren aandoen. Oók mag er géén geslachtsverkeer zijn tussen de man en hun vrouw. Niet dat dat vies is of zoiets, maar er is namelijk iets veel belangrijkers aanstaande. God gaat een geestelijk huwelijk aan met iedere Israëliet. Vandaar.

De berg Horeb moet ook omheind worden. Niemand, mens of beest mag de berg aanraken. Tijdens deze ceremonie is het heilige grond!

Het komen van God of neerdalen vanuit de hemel als DE HEILIGE, gaat gepaard met ontzaglijk indrukwekkende verschijnselen. Met rook, vuur, aardbeving en het doordringende, steeds sterker wordende geluid van een bazuin daalt God neer.

God spreekt met een stem tot Mozes en geeft opnieuw het bevel dat toch niemand de berg mag aanraken en dat ze zich zouden heiligen.

Het volk siddert.

→ Ook wij mogen gerust bang zijn als het heftig onweert of bij ander geweldig natuurgeweld. Het is dan inderdaad Gods stem; Psalm 29 bijv.

→ Ook wij moeten enerzijds beseffen dat God HEILIG, GROOT en hoog verheven boven alles uitkomt. En anderzijds wilde Hij als een hulpeloos Kind in een kribbe gelegd worden en mogen geredde zondaren zelfs uitroepen; "Abba, Vader". Onvoorstelbaar toch?

GESPREKSVRAAG: Begrijp jij het wonder van Bethlehem?

GEBEDSPUNT: Mag ik U, o grote God, door Jezus Christus leren kennen?

WOENSDAG Exodus 20:1-11 (De huwelijksvoorwaarden..., éerst het Verticale)

Aan ieder verbond of contract zijn voorwaarden verbonden. Zo belooft een echtpaar op de trouwdag dat ze voor elkaar zullen zorgen. Dat ze trouw zullen zijn enz.

De HEERE heeft direct aan het volk Israël en indirect aan de hele wereld de 10 geboden gegeven. Het zijn universele wetten. De 'grondwet' van het Koninkrijk van God. Daarmee zorgt God voor het welzijn van ieder mens op aarde.

Wat mogen we blij zijn dat God ons vertelt hoe Hij gediend en geëerd wil worden. Het bewaart ons voor ontstellend veel fratsen die heidense volkeren allemaal uithalen om hun goden te dienen. Wanneer we meer kennismaken met andere wereldgodsdiensten, bemerken we hoe eenvoudig onze God gediend wil worden. **Het geeft in de eerste tafel de VERTICALE lijn tussen de hemel en de aarde aan. Tussen God en de mens.**

Het begint met de verlossing uit de slavernij van Egypte als afschaduwing van onze verlossing uit de slavernij van de zonde.

God is MONO. Er is maar één God. Hij maakt Zich bekend in de Bijbel met Zijn karakter, Zijn eigenschappen. Hij past niet in een beeld, tekening of schilderij. Daar is Zijn oneindigheid, eeuwigheid, alomtegenwoordigheid en wijsheid niet in te vangen. Vandaar verboden om beelden van Hem te maken. Wanneer je al 'iets' zou bedenken en maken, dan is het toch altijd 'fout!' God als Schepper is onnoemlijk veel anders en groter dan wij schepseltjes kunnen bevroeden.

Hij wil ook dat we met eerbied Zijn Naam gebruiken en over Hem praten.

Hijzelf heeft ná de schepping van zes dagen op de zevende dag gerust. Zo wil God óók dat wij ons niet gek laten maken door het aardse werk (het houd nóóóit op en is nóóóit genoeg). Hij geeft ons een rustdag! Praise the Lord! Hallelujah!

GESPREKSVRAAG: Wat vind jij moeilijk aan de éérste vier geboden?

GEBEDSPUNT: Geef mij Uw Heilige Geest zodat ik U mag leren kennen wie U écht bent.

DONDERDAG Exodus 20:12-19 (Horizontaal...)

De andere zes geboden hebben betrekking op onszelf en de medemens. Het is de horizontale lijn die we kunnen trekken tussen de mensen onderling. Deze geboden zijn gegeven voor ons ALLER welzijn en bescherming.

Let ook op dat ieder verbod ook een gebod in zich heeft.

Het vijfde gebod is zelfs een gebod met een belofte!

Ons leven, ons huwelijk, ons eigendom, ons getuigen en onze hartstochten worden allemaal aan verboden en geboden onderworpen. Er is geen maas in deze wetten te ontdekken... Ze zijn UNIEK en VOLMAAKT!

Het leven is daarmee omheind met een beschermend hekwerk. Denk dus alsjeblieft nooit over Gods goede wetten als zijnde prikkeldraad om je te bezeren, maar juist om jou en de jouwen te beschermen tegen kwaadwillenden!

Niet doodslaan, maar zorgen voor je naaste.

Niet echtbreken, maar trouw zijn en blijven.

Niet stelen, maar het goed van een ander beschermen en helpen vermeerderen.

Niet liegen, zoals de duivel als 'liegbeest', maar betrouwbaar altijd de waarheid betrachten.

Niet begeren met jaloersheid in het hart, maar juist blij zijn als je ziet dat het gras bij een ander groener en malser is. Of als een ander mooiere cijfers, kleren, auto, huis enz. enz. heeft...

Tijdens dit spreken van God, ziet het volk bliksem, donder, rook en hoort het bazuïngeluid. Verschrikt gaan ze dan ook achteruit en gaan verder weg staan (18). Ze smeken Mozes of hij voortaan met God wil spreken en dat God niet meer met hen direct spreekt. Want ze zijn bang dat ze dan zullen sterven. Zó ontzaglijk is de verschijning van God de Almachtige tijdens de wetgeving!

GESPREKSVRAAG: Waarom zouden er nog zoveel afgeleide wetten nodig zijn?

GEBEDSPUNT: Mag ik Uw wet liefhebben net zoals bezongen in Psalm 119?

VRIJDAG Mattheüs 22:34-40 (samenvatting door Jezus...)

Aan wettische mensen geen gebrek! Ten tijde van Jezus en nú ook nog wel. Door de eeuwen heen hadden de Joden allerhande zelfgemaakte wetten erbij verzonnen. Op zich waarschijnlijk niets mis mee, traditioneel en cultureel moeten er toch allerhande zaken geregeld worden? Alleen zij dachten er een bepaalde gerechtigheid mee op te kunnen bouwen. We noemen dat 'eigengerechtigheid'. Bij de farizeeën een levensgevaarlijke praktijk! Ieder mens anno 2021 staat daar ook voor open om een eigen draai te geven aan Gods geboden. De reformatie vraagt dan ook continue aandacht.

→ En jongens en meisjes, het is soms best lastig om een ontstane traditie niet tot wet te verheffen. Bidt maar veel om wijsheid voor elkaar, voor je ouders, schoolleiding, kerkenraad en overheid. Het grootste gebod waar de vroegere én huidige farizeeër naar vraagt bestaat namelijk niet! Het is één WOORDJE..., LIEFDE!

Het gaat in de wet om de Heere God lief te hebben met het hele hart, heel de ziel en met geheel ons verstand en onze naaste als onszelf!

Korter en krachtiger kan het niet. Liefde is dus de vervulling van de wet!

Wij mensen, die geneigd zijn tot alle kwaad, hebben daarom Jezus Christus als Dé Verlosser en Zaligmaker nodig! Hij heeft de Wet wél voor 100% VOLBRACHT!

GESPREKSVRAAG: Waar zie jij bij jezelf gebrek aan liefde?

GEBEDSPUNT: Mag ik U liefhebben met mijn gehele ik?