

Week 39

Brute vervolging, maar God regeert!

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
27-9-2021	Handelingen 12:1-5	Ps. 131:4	Esther 1:1-9
28-9-2021	Handelingen 12:6-19	Ps. 126:2	Esther 1:10-15
29-9-2021	Handelingen 12:20-25	Ps. 83:10	Esther 1:16-22
30-9-2021	www.bmudagopening.nl (versie van 27 september)		Esther 2:1-4
1-10-2021	www.bmudagopening.nl (versie van 29 september)		Esther 2:5-9

MAANDAG Handelingen 12:1-5

Waar zou toch die tegenstand tóen en tegenwoordig tegen God en ook tegen Zijn kinderen vandaan komen?

Antwoord: de duivel en zijn volgelingen.

Herodus sloeg als volgeling van de duivel de handen aan sommige gelovigen om die kwalijk te behandelen (vers 1). Hij doodde zelfs Jacobus! Waarom toch?

Wel, ten eerste is Herodes onbewust een stuk gereedschap van ons aller grote tegenstander en vijand, de duivel. Die God en Gods Koninkrijk vijandig gezind is.

Ten tweede is Herodus gevoelig voor de eer van mensen. Hij wil vanwege politieke redenen het toch wel opstandige volk van Joden zogenaamd 'pleasen' (zie ook vers 21 en 22).

Herodus doet dat dus heel sluw over de rug van anderen heen!

→ Zijn wij ons wel goed bewust wat onze drijfveren zijn om iets wel of niet te doen? Wie is toch onze 'meester'?

Herodus neemt daarenboven ook de apostel Petrus nog gevangen. Niet dus om de gemeente wel te doen!

Tegen zo'n brute overmacht kan de gemeente niets anders meer doen... bidden!

Zonder dat ze het wellicht beseffen blijkt gebed het beste christenwapen te zijn. Geen knokploeg of bevrijdingsactie wordt er door de gemeente op poten gezet! Ze gaan in gedurig gebed!

GESPREKSVRAAG: Waarin zie jij in onze tijd de tegenstand?

GEBEDSPUNT: Leer mij toch de kracht van het gebed.

DINSDAG Handelingen 12:6-19 God verhoort het gebed

Petrus is gevangen. Hij heeft zijn schoenen en kleren uitgedaan en **SLAAPT** aan twee bewakers vastgeketend. Opmerkelijke rust, niet dan? Zou jij kunnen slapen...?

De morgen om Petrus terecht te stellen breekt aan en Herodus wil dat Petrus gebracht wordt. Maar even daarvoor heeft er een wonderlijke uitredding plaatsgevonden.

→ **WONDEREN! Laat de leerlingen de wonderen van vers 7-10 zelf ontdekken.**

Een engel verspreidt licht in de donkere kerker... zonder lichtknopje. Hij maakt Petrus wakker, de kettingen vallen los... en de bewakers slapen gewoon rustig verder. De engel zegt dat hij zich aan moet kleden. Petrus doet z'n schoenen en kleren aan, ze komen zelfs voorbij een dubbele ring van bewakers... (vers 10) de ijzeren poort gaat vanzelf open...

Een straat verder verdwijnt de engel weer en Petrus beseft nú pas wat er gebeurd is (vers 11). Na even nagedacht te hebben besluit hij om naar Maria te gaan. Dáár zijn velen samengekomen in gebed! (vers 12).

Petrus klopt en Rhodé hoort het kloppen en vraagt wie er voor de deur staat. Ze kent de stem van Petrus en vergeet van schrik om de deur te openen. Binnen blijken het 'kleingelovige' bidders te zijn... Ze denken namelijk dat Rhodé raast! (vers 15). Maar ze blijft erbij dat het Petrus is.

Hij blijft ondertussen kloppen. Eenmaal binnen zijn zij vol ontzetting (vers 16). Hij geeft bevel om dit bekend te maken onder de broeders en hij reist naar een onbekende en veilige plaats.

Ondertussen is er een nieuwe dag aangebroken. Paniek, ze zijn Petrus kwijt! De wachters worden ondervraagd en tenslotte gestraft. Het zal wel de doodstraf of gevangenisstraf geweest zijn, zie kanttekening.

GESPREKSVRAAG: Waar zie jij nog wonderen om je heen? Wat je elke dag ontvangt is toch eigenlijk een wonder van Gods genade en goedheid?

GEBEDSPUNT: Leer mij op Uw antwoord te letten wanneer ik bid.

WOENSDAG Handelingen 12:20-25 Grotere tegenstelling nauwelijks denkbaar (23 tegenover 24)

Nu wordt beschreven hoe deze tiran aan zijn einde komt. Op een bepaalde feestdag houdt hij een toespraak. Het valt in de smaak bij het volk. Ze prijzen hem dan ook, alsof het een god is! We zien in gedachten de trotse Herodes dan ook groeien...!

Herodes is duidelijk een eigen eerzoeker.

→Wie eigenlijk niet? Overmatig prijzen geeft dat het altijd aanwezige gist in onze schoenen haar werk doet. Vertrouw jezelf niet als ze allemaal pluimen in je achterste steken...

In de kerk applaudisseren we daarom bewust niet, want wie roemt, roeme in den Heere.

Dé tegenstelling tussen Herodes' en Gods werk kan niet mooier beschreven worden dan de verzen 23 tegenover 24. Een groter verschil tussen volgelingen van de duivel of volgelingen van God is nauwelijks denkbaar.

Herodes werd door God gestraft en werd nog levend alvast van de wormen gegeten. Hij gaf daarna dan ook de geest. Eeuwige pijn en straf wachtte er voor Herodes. Dit voorval is óók door Flavius Jozefus beschreven.

Het Koninkrijk van God daarentegen 'wies'/groeide en de discipelen vermenigvuldigden!

Vers 25 is het vervolg van Handelingen 11. Paulus en Barnabas waren namelijk op een diaconale visitatiereis.

GESPREKSVRAAG: Wat is het gevaar van (overmatig) applaus?

GEBEDSPUNT: Bewaar mij voor het gist in m'n hart (hoogmoed).