

Week 2

“Woestijnleven...”

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
11-1-2021	Exodus 15:22-27	Ps.26:2	Éfeze 3:1-7
12-1-2021	Exodus 16:1-7	Ps.105:21	Éfeze 3:8-13
13-1-2021	Exodus 16:8-21	Ps.105:22	Éfeze 3:14-21
14-1-2021	Exodus 16:22-36	Ps.81:8	Éfeze 4:1-8
15-1-2021	Exodus 17:1-7	Ps.106:8	Éfeze 4:9-16

MAANDAG Exodus 15:22-27 (God beproeft) Vers 25

Letterlijk ALLES wat ons overkomt, wordt door God bestuurd. In dit stukje staat dat God hen verzocht. Let op! God verzoekt nooit om kwaad of zonde te doen. Maar test of beproeft of het volk Hem vertrouwt en op Hem steunt.

Aan de overkant van de Schelfzee gaan ze drie dagen op reis. Het gaat echter wél de woestijn in! Is Gods weg met Zijn volk in 2021 dan geen gebaande weg bestrooid met rozenblaadjes? Al huppelend op weg naar het beloofde land? Ze zullen tijdens deze woestijnreis nog veel moeten leren en afleren. In Ps. 77:14 staat: "Gods weg is in het heiligdom...". Wij schepseltjes begrijpen er vaak niets van... → Niets zo moeilijk dan gewoon volgen.

Na drie dagen is het meegenomen water op. Ze komen bij watermeertjes met bitter of zout water. Het is ondrinkbaar en dan beginnen ze (vers 24) opstandig te mopperen.

God laat het water door Mozes zoet en drinkbaar maken door er een hout in te laten gooien.

De boodschap van Mozes is dat ze God mogen/moeten/kunnen vertrouwen. Als ze gehoorzaam zullen volgen, zal er geen ziekte onder hen komen. God is hun beschermende dokter (vers 26). Ná deze les komen ze bij een heerlijke oase. Zo mogen ze ná alle heftige momenten die er zijn óók rusten. Heerlijk Elim! Toch een weg met rozenblaadjes! Onverdiende zegeningen om het water van Elim te drinken in de schaduw van de wolkkolom. Want voor schaduw zijn 70 palmbomen voor heel het volk niet genoeg.

→ Anno 2021 zullen er voor Gods kinderen zeer zeker óók geestelijke rustmomenten (Elims) zijn.

GESPREEKSVRAAG: Waarom zijn beproevingen nuttig?

GEBEDSPUNT: Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij toch op de goede weg.

DINSDAG Exodus 16:1-7 (Gods goede zorgen in onzeker tijden...)

Opnieuw (lees vers 4) staat daar dat God het volk verzoekt/beproeft om te zien of het in Zijn wegen wil gaan en Hem vertrouwt. Vroeger in Egypte was het 'oude normaal' met de vleespotten en het zelfgebakken brood (vers 3). En nú in de woestijn... is alles anders. Het brood raakt op!

Zo kunnen in 2021 door God ook allerhande zaken op ons pad gebracht worden. Het vóór coronatijdperk komt nooit meer terug. We zijn 2021 ingegaan in een onzekere toekomst. Er is corona onder ons en er zál corona onder ons blijven!

Hoe zullen we dan reageren? Paniek? Radeloosheid? Opstand? Boosheid tegen God?

Bij Israël raakt het meegenomen eten op. Ze beginnen in opstand te komen en wensen wel dat ze in Egypte gestorven waren...

Ze gaan opstandig naar Mozes. Ze zeggen... "want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn..." (vers 3).

Denk aan het protest tegen de regering, het fluitconcert tijdens de toespraak van premier Rutte. Alsof hij coronamaatregelen met plezier afkondigt!

Zo kan ook Mozes de situatie niet veranderen. Hij gaat op zijn beurt met deze protesten naar de HEERE.

God belooft hier eten!

Vers 7...Morgen...!!! Dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien!!

GESPREEKSVRAAG: Hoe beleef jij de onzekere situatie?

GEBEDSPUNT: Mag ik mij laten leiden door Uw Woord en de Uwen?

WOENSDAG Exodus 16:8-21 (Eten in overvloed...)

Wat blijkt maar weer uit ons stukje hoe Lankmoedig, Genadig en Goed God is! In de verzen 8-10 staat hoe opstandig en ontevreden het volk is!

Protest op protest..., anti-Godsregering! Absolut geen Godsvertrouwen! Herkenbaar in eigen leven? Herkenbaar in de samenleving nu alles niet maakbaar blijkt? Waar is toch het vertrouwen dat God alles bestuurt en regeert?

Vers 12... Jullie zullen weten, dat ik de HEERE uw God ben!

Diezelfde avond hadden ze een best stukje vlees op hun bord. 'Patrijzen' in overvloed! En de andere morgen lag het brood voor het oprapen.

Neem ervan, zoveel je op kunt!

En nú het mooie. "... zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en die, die weinig verzameld had, ontbrak niet" (vers 16). Een bruto maandsalaris van 1900, 5500 of nog veel meer? Iedereen kon zijn/haar buikje vol en rond eten!

God zorgt voor grote en kleine eters, ook in 2021! Zul je toch nooit ongerust zijn? Kijk maar naar de vogeltjes.

Nééééé...., denkt er iemand. Ik zal wat extra's oprapen. Je weet maar nooit wat de dag van morgen brengt! Maar dan kruijen daar de wormen uit.

GESPRAKSVRAAG: Herken jij ook het menselijk gedrag om meer te verzamelen dan we op kunnen?

GEBEDSPUNT: Geef ons heden ons dagelijks brood!

DONDERDAG Exodus 16:22-36 (Zondagse pan soep...)

Hoe heerlijk is het dat we op de zondag niet hoeven te werken voor ons dagelijks brood. Zo ook in de woestijn (vers 22). Het manna viel daar 6 dagen per week. Op de zaterdag moesten ze voor twee dagen oprapen en klaarmaken. Koken, bakken, wokken, het kon op allerlei manieren lekker gemaakt worden (vers 23). In vers 30 staat ook waarom het zo was: "Alzo rustte het volk op den zevenden dag" (Genesis 2:2). De sabbatsrust is dus herleidbaar tot de scheppingsdagen en later heeft de Heere er zelfs een gebod voor gegeven. Exodus 20:9-11: "Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen... Daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven".

Een mooi en goed gebruik is hiervan afgeleid dat in veel gezinnen op zaterdag een grote pan soep gemaakt werd/wordt. Op de zondag is het dan alleen maar opwarmen.

GESPRAKSVRAAG: Waarom mogen we blij zijn met een 'verplichte' rustdag?

GEBEDSPUNT: Mag mijn onrustige hart rust vinden in U?

VRIJDAG Exodus 17:1-7 (Kort lontje..., Water uit de rotssteen...)

De tocht gaat verder. De wolk en vuurkolom is bij hen. Het dagelijkse manna wordt verzorgd. Ze zijn het wel heel snel gewend... en het bijzondere is er blijkbaar voor hen snel af.

→ Vinden ook wij het weer bijzonder als we nú naar kerk mogen? Was het geen sleur?

En dan komen ze bij een volgende beproeving. Het water is op.

Er hoeft blijkbaar maar weinig mis te gaan of de vlam slaat in de pan. Toch wel een heftig, protesterend en opstandig volkje toen!

→ Laten wij Nederlanders de dingen wat gemakkelijker over ons heen komen?

De Israëlieten hadden een kort lontje, vinden jullie ook niet? In Nederland is het trouwens ook protest op protest... De regering doet het nooit goed...

Vers 2 en 3 zijn doordrenkt met opstand tegen Gods knecht Mozes en indirect daarmee tegen God! Het scheelt maar een haar of ze zullen Mozes stenigen.

Op Gods bevel moet Mozes met zijn bijzondere staf op de rotsen slaan. Let op! God beveelt HIER te **SLAAN** op de rots. Later bij een soortgelijke situatie moet Mozes tegen de steenrots **SPREKEN**. Dat was toen weer een andere situatie.

In vers 7 staat de diepere achtergrond en de reden voor hun opstandigheid. Het ongeloof ten top! "Is de HEERE in ons midden of niet?". Ze vergaten in de gauwigheid de wolk-/vuurkolom én het manna!

→ Zullen wij, ook bij tegenslag, proberen om nooit onze zegeningen over het hoofd te zien?

GESPRAKSVRAAG: Herkennen jullie soms bepaalde dingen van opstand tegen God bij jezelf?

GEBEDSPUNT: Bewaar mij voor opstand tegen Uw knechten en tegen U.