



Calvijn **25**
College
Waar we samen leren



GYMNASIUM

Het gymnasium, iets voor jou?

Ben jij nieuwsgierig en wil je veel te weten komen? Houd je van talen en wetenschap? Vind je leren leuk en haal je hoge cijfers? Ga je ervoor als je iets wilt bereiken? Ben je ook geïnteresseerd in de klassieke oudheid, de tijd van de Grieken en de Romeinen?

2

Dan is het gymnasium mogelijk iets voor jou. Op het gymnasium leer je onderzoek doen en kritisch nadenken. Je ontvangt onderwijs met speciale aandacht voor wetenschap en cultuur.

In dit boekje zie je nog zeven redenen waarom je voor het gymnasium op ons Calvin College kunt kiezen.

Ga de uitdaging aan!

Latijn en Grieks

Griekse tekst uit Lukas 2.

Ontdek jij wat hier staat?

¹ Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

Op het gymnasium krijg je Latijn vanaf klas 1. In klas 2 komt Grieks erbij. Dat is leerzaam en belangrijk, want: heel veel woorden uit onze taal komen uit het Latijn of Grieks.

- ook het leven en denken van de Romeinen en Grieken werkt door tot in onze tijd.
- wij hebben in Europa veel van de Romeinen en Grieken overgenomen.
- als je Latijn en Grieks kent, kun je heel gemakkelijk de betekenis van een woord zien of snel begrijpen wat er bedoeld wordt.
- aan het eind van klas 3 kun je al gedeeltes uit het Nieuwe Testament in het Grieks lezen!
- In klas 4 of 5 maak je onder andere een reis naar Rome.

Tijd voor taal

Pecunia non olet (geld stinkt niet), zei keizer Vespasianus toen hij met zijn zoon over de rioolbelasting sprak.

Op het gymnasium is er veel aandacht voor talen:

- Je krijgt er minstens zes: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks en Latijn.
- Je besteedt veel tijd aan het kennismaken met en het gebruiken van deze talen.
- Je leert debatteren: anderen van je gelijk overtuigen met goede argumenten!
- Je bestudeert gedichten en schrijft er soms ook zelf.





Plezier aan cultuur

*Raadsel van de sfinx van Thebe: Wat loopt er in de morgen op vier voeten, 's middags op twee en 's avonds op drie?**

Op het gymnasium leer je genieten van cultuur:

- Je leest veel mooi geschreven boeken en verhalen.
- Je bewondert wat kunstenaars hebben gemaakt.
- Je maakt zelf schilderijen, beeldhouwwerken of muziekstukken.
- Je bestudeert hoe beroemde denkers over ingewikkelde problemen hebben nagedacht.

Systematisch onderzoeken

Eureka! (Ik heb het gevonden), riep Archimedes en rende zonder kleren uit het badhuis naar huis om de formule voor de opwaartse kracht van water te noteren.

Op het gymnasium krijg je als voorbereiding op de universiteit een onderzoekende houding aangeleerd:

- Je leert een goede manier om uit te zoeken wat je graag wilt weten.

- Je doet allerlei proeven en experimenten.
- Je leert je verwonderen over wat God in de schepping gelegd heeft.
- Je neemt niet zomaar aan wat er verteld wordt, maar zoekt uit of het echt klopt. Waar anderen stoppen met vragen, vraag jij door.





Excellent Engels

Op het gymnasium is er veel aandacht voor de Engelse taal:

- Je wordt expert in reading, writing, listening & speaking.
- Bij verschillende vakken worden onderdelen in het Engels aangeboden.
- Je geeft presentaties in het Engels.
- In de loop van de tijd kom je in aanraking met leeftijdsgenoten uit een ander land.

Uitdagingen maken leren leuk!

Nadenken over de samenleving

Op het gymnasium denk je na over problemen in de samenleving en kun je je eigen mening erover verdedigen. Bijvoorbeeld:

- Welke politieke partijen kunnen het beste samen regeren?
- Hoe gaan we om met mensen van buitenlandse afkomst?
- Hoe streng moeten de straffen in ons land zijn?

Uitdagingen aangaan!

Wij hebben gewonnen! Met deze kreet stormde Phidippides de stad binnen, nadat hij in één ruk ruim 42 km van Marathon naar Athene was gesnel.

Op het gymnasium krijgen leerlingen die gemakkelijk leren, uitdagende opdrachten, zodat ze zich echt moeten inspinnen:

- Het is belangrijk dat iedereen leert leren.
- Je talenten ontwikkelen alleen als je ze voortdurend traint.
- Je ontdekt wat je echt kunt.
- Uitdagingen maken leren leuk!

Voor wie?

Denk je dat dit iets voor jou is? Vraag aan je groepsleerkracht of jij in aanmerking komt voor het gymnasium! Je kunt ook contact opnemen met het Calvijn College in Goes.

*(Antwoord op het raadsel onder 'Plezier aan cultuur') *De mens. In de morgen van zijn leven kruipt hij op handen en voeten. In de middag van zijn leven loopt hij op zijn twee voeten. En in de avond van zijn leven loopt hij met twee benen en een stok.*



Hoofdlocatie

Bezoekadres

Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes

Postadres

Postbus 362
4460 AT Goes

Telefoon / e-mail

(0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl