

Klasgenoten hebben het naar hun zin op Calvin College

'Onze klas voelt als één grote vriendengroep'

De vierdeklassers Sophie Kosten uit Sint Philipsland en Bart Moerland uit Sint-Annaland hebben hun toekomst al voor ogen. Zij wordt geschiedenislerares, hij wil helikopterpiloot worden. De klasgenoten waarderen hun school om het kleinschalige karakter.

Kosten volgt als geschiedenislerares in spe dan ook het extra programma met docente Christianne Brinkman. Dit jaar is ze een paar middagen bezig met een project over de pest en hoe die ziekte in de middeleeuwen op Tholen heeft huisgehouden. Voor haar geen twijfel wat ze gaat worden. Ze heeft een grote interesse in het verleden. „Je kan veel leren van de dingen die vroeger zijn gebeurd. Er zijn veel fouten gemaakt, zoals oorlogen. Als je weet hoe die fouten zijn gemaakt, kun je het nu anders aanpakken.” Sophie gaat daarvoor eerst naar het Hoornbeek College in Rotterdam voor de opleiding onderwijsassistentente op mbo-niveau. Daarna gaat ze voor de lerarenopleiding naar de Driestar Hogeschool in Gouda. Dat is weer een hbo-opleiding.

Leger

Moerland heeft weer niet zoveel met geschiedenis, moet hij eerlijk toegeven. Bart doet in plaats daarvan mee aan het voetbaltoernooi van school. Hij vindt de aankomende examenperiode ook niet per se spannend. „Daar maak ik me niet druk om. Dat doe ik pas als mijn cijferlijst rood wordt. Dat is niet het geval.” De laconieke Setallander weet wat hij na het Calvin College wil, maar de weg ernaar toe is nog onduidelijk. „Ik kan eerst havo gaan doen en dan meteen aan de vliegersopleiding beginnen, maar ik zou ook vlieg-

tuigtechniek kunnen doen aan het Markiezaat College in Bergen op Zoom en daarna aan de pilotenopleiding kunnen beginnen. Die volg je bij defensie.” Moerland is er nog niet over uit. Het is een dure opleiding, maar als hij die bij defensie

volgt, wordt die door het leger betaald. De consequentie is dat hij ook drie jaar in dienst moet. Voor beiden was het Calvin College een hele logische keuze. „Mijn zussen en broers hebben hier op school gezeten. Zij hebben het fijn gehad en zo denken mijn ouders er ook over”, vertelt Sophie. Momenteel komt ze met de bus naar school, maar in de warmere maanden gaat ze op de fiets. Voor Moerland geldt ook dat zijn broers en zussen naar 'het Calvin' zijn gegaan. Hij komt graag op de fiets, ook als het regent. „Je bent er zo. Ik ben een vent. En op de fiets is het veel gezelliger dan met de bus.”



Sophie Kosten en Bart Moerland zitten al vier jaar bij elkaar in de klas.

Vriendengroep

Ze zullen nog wel eens terugdenken aan hun tijd op hun middelbare school. Bart: „Het is vooral onze de klas en de mensen die ik ga missen. Sinds de eerste klas zitten we bij elkaar. Er zijn wel wat mensen 'verwisseld', maar de meesten zitten er vanaf het begin bij. Het voelt echt als één grote vriendengroep. Dat ga ik wel missen. Ook ben ik blij met de grootte van onze school. We hebben twintig lokalen en dat is meer dan genoeg. Laatst was ik op 't Rijks in Bergen op Zoom voor een beroepenavond en toen moest ik naar lokaal 437. Dat vind ik dus helemaal niks.”