

Overdenking - Jaaropening Calvijn College - 21 augustus 2020

'Wat is jouw wachtwoord?'

Toen ik het thema kreeg moest ik denken aan een verhaal.. ik was een ventje van 9/10. Ben het nooit vergeten. 't Was met kerstfeest. 't Ging over een jongetje uit Londen. Een weesjongen. Geen vader, geen moeder, geen huis. Een zwervertje.. zoals er toen zoveel waren.

Hij zwierf door de stad, door de straten en de sloppen. Had zich aangesloten bij een dievenbende.. Drie grote jongens die er 's avonds op uit gingen, en dan moest hij op wacht staan. En alarm slaan wanneer er een agent aankwam.

Hij verdiende er een paar centen mee.

En terwijl hij een keer op wacht stond kwam er een man naar hem toe. Die vroeg wat hij daar deed, zo laat op de avond.. Hij schrok. En zag die meneer staan. 'Ik.. ik sta zo maar te kijken..'

'Ga maar gauw naar huis..' 'Ik heb geen huis meneer'. 'Geen huis? Maar zou je een huis en een bed willen als ik je zei waar je er één kunt vinden?'

'Ja zeker..'

'Nou ga naar die en die straat en het tweede huis rechts. En om binnen te komen heb je een pas nodig. Een wachtwoord. Onthoud maar goed. Dat is Johannes 3 16. Vergeet het niet.. anders mag je het huis niet in. Johannes 3 16 dat zal je helpen'.

Het ventje holde weg en vond het huis.. Trok aan de bel. De deur ging open. Een mannenstem vroeg wie daar was. 'Ik.. ik.. meneer'

'Wie is ik?' 'Ik Johannes 3 16'.

Oké dat was het wachtwoord voor vandaag. Kom maar binnen.. Het verhaal gaat verder. Hij wordt door die drie jongens van die dievenbende in elkaar geslagen. Belandt in het ziekenhuis. En daar leert hij de woorden van Johannes 3 16.

Hij kende ze niet. Wist niet dat het een Bijbeltekst was. Dacht dat het een code naam was.. In het ziekenhuis leerde hij de inhoud van Johannes 3 16, de woorden en de Heere. Door deze tekst. Het wachtwoord voor die dag, waardoor hij binnen mocht komen.

Jij kent Johannes 3 16. Je kunt het mee opzeggen. *want also lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft met het doel/opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga maar het eeuwige leven hebbe.*

Ik heb gelezen dat het op Google de meest gezochte tekst is. Er staan eigenlijk geen moeilijke woorden in. *want also lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat, met het doel, dat ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebbe.*

Misschien het woord verdere/verloren ga.. Dat is toch wel een moeilijk woord. Verloren gaan. Ik vind het best moeilijk om daar eerlijk mee om te gaan. Om het in de kerk te preken. Om het op deze jaaropening te noemen. Het aller-moeilijkst vind ik om het te betrekken op mezelf.

We zijn geneigd.. dingen die we niet fijn vinden om daar maar niet over te denken. Maar daarmee is het niet weg he?

Psychisch zitten we zo in elkaar om bij erge en nare dingen niet te lang stil te staan. Daar word je zo somber van. We moeten verder..

Verloren gaan...

Dan gaat het over de toekomst van alle mensen die God niet lief hebben gehad.

Dan gaat het over de hel.

Is er iemand die vanavond zegt: als ik eerlijk ben verdien ik dat.
Ik heb zo weinig hoogachting voor God. God bungelt er in mijn leven vaak maar wat bij. Ik verdien het als Hij zal zeggen: ga weg van Mij. Verloren. Dwaas en dom om er niet aan te denken. Want het staat er.

Maar nu staat er een woordje voor verloren gaan. Het woordje: niet.
Niet verloren gaan.

We hoeven niet verloren te gaan! In de Bijbel staat dat er leven is. Eeuwig leven. En dat is geen sprookje. Niet iets waarvan je moet zeggen: ik hoop het, maar ik weet niet of het ook waar is.

In de Bijbel staan geen leugens. Het enige boek in de wereld waar je echt helemaal op kan dichtvaren.

Eeuwig leven.

Dit leven is niet meer dan een voorspel, een voorbereiding van het eeuwige leven.

Eeuwig leven. Dat leven waar geen ziekte is. Waar je je nooit alleen zult voelen. Waar geen verdriet is.

Het belangrijkste heb ik niet gezegd: waar God is. Bij God zijn. Het zien van Hem geeft zoveel vrolijkheid en licht.

Daar ben ik bij mijn Schepper. Die het heelal heeft gemaakt. Zo groot zo onmetelijk.

En dan een nauwe band, een persoonlijke band met Hem hebben..

Dat ik Hem mijn Vader mag noemen. Hij mij Zijn kind.

Verloren gaan, de hel is eeuwig van Hem gescheiden zijn.

Eeuwig leven is eeuwig bij Hém te zijn. Augustinus, een bekende kerkvader, noemde het het hemelse feest. In het huis van God is het altijd feest..

Altijd feest.. Zou je daar niet bij willen zijn?

Daar wordt niet iets gevierd dat voorbij gaat. zoals een verjaardag of bruiloft. een dag.. en dan is het voorbij. Dit gaat niet voorbij. Maar altijd door.

Want daar is God, eeuwig!

Die God. Die heeft de wereld lief gehad. Zo lief dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.

Nu moet ik iets zeggen over liefhebben..

Er wordt veel over liefde gezongen. Hoeveel liedjes gaan er niet over liefde?

Toch is liefde, echte liefde best bijzonder.

Er wordt geklaagd dat de samenleving steeds liefdelozer wordt. Killer.

Mensen vallen tegen, christenen vallen tegen..

Maar God valt niet tegen..

Wat God gedaan heeft. Dat is ongelooflijk. Toch is het waar. Hij heeft de wereld liefgehad.

En als je weet wat de wereld is, dat maakt die liefde onbegrijpelijk.

De wereld, dat is de wereld waarin wij leven. Ik hoor bij die wereld.

De Bijbel zegt dat de wereld in het boze ligt. Er wordt veel gescholden op de wereld. Er is zoveel rottigheid op de wereld. Zoveel slechtheid.

Er is vooruitgang geboekt in de wetenschap, ziekenhuizen. We kunnen veel meer dan 400 jaar geleden. Er zijn auto's, er zijn raketten. Mobieltjes.

De kennis gaat met sprongen vooruit.

Maar de mens als je die vergelijkt met 400 jaar terug. Die mens is in die 400 jaar niet beter geworden. Vooruitgegaan.

De wereld, daar hoor ik bij... jij, u.

De wereld verdient dat God hem zou loslaten. Verloren zou laten gaan.

God was niet verplicht de wereld vast te houden.

Maar toch. Hij heeft Zijn Zoon gegeven voor de wereld.
Met kerstfeest gedenken we zijn geboorte in Bethlehem.
Hij is naar het kruis gegaan. Goede Vrijdag.
De Zoon wilde de straf die de wereld, die ik verdien dragen... Het verderf. De verlorenheid.
God gaf Hem.

En nu.. en dat is mijn boodschap vanavond: nu ligt de weg naar het eeuwige leven open.
God heeft het niet aan ons mensen overgelaten om zijn eigen weg naar de hemel te kiezen... Zijn eigen pad. Door netjes te leven.. die gedachte kom je tegen binnen en buiten de kerk. Ik leef netjes en dan hoop ik...
Als we het zelf hadden gekund hoefde Jezus Christus niet te komen.
Stel dat ik vanaf vandaag geen zonde zou doen. Niet één. Het zou niet gaan.. maar stel..
Maar de zonde van gister, eergister.. vorig jaar. Het jaar daarvoor..
We redden het niet, he? We moeten gered worden.
Opdat een ieder die in Hem gelooft.... Zo kom ik er aan. Hier is de zaligheid voor jou.. God is zo vergevingsgezind.. Hij nodigt jou uit. Dit is het wachtwoord. Je krijgt het door te knielen. Hem je zonde te belijden.. Hem aan te nemen.

Opdat een ieder die in hem gelooft..... Geloven.. Wat is dat?
Geloven is vertrouwen.
Geloven is vertrouwen hebben in Hem.
Geloven begint daarmee dat ik mezelf op één hoop leer gooien met de wereld.
Ik ben geen draad beter. Dat maakt geloven zo moeilijk.
Ik moet geloven dat ik niet goed ben. Zondaar. Dat ik verloren ben en zal gaan buiten Jezus...
Maar ook geloven dat God zondaars lief heeft die tot Hem komen. Dat wil de Heilige Geest werken. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief? Zo lief!
Dan moet ik een gebaar maken.

Het wachtwoord. Johannes 3 16. 'Vergeet het niet.. anders kom je het huis niet in.
Johannes 3 16, dat zal je helpen'.
Hij zegt vanavond: kom.
Je verliest er niks mee, ja, je zelf.
Maar je wint er alles mee.

Ds. J.C. den Ouden
Sint-Maartensdijk, 21 augustus 2020