

Week 22

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
30-5-2022	Handelingen 1:1-8	Ps. 25:2	Lukas 11:29-32
31-5-2022	Johannes 14:12-17	Ps. 119:1	Lukas 11:33-36
1-6-2022	Handelingen 2:1-13	Ps. 116:9	Lukas 11:37-45
2-6-2022	www.bmudagopening.nl (Blauwe Versie, actualiteit van dinsdag jl.)		Lukas 11:46-54
3-6-2022	www.bmudagopening.nl (Blauwe Versie, actualiteit van donderdag jl.)		Lukas 12:1-12

MAANDAG Handelingen 1:1-8 Verwachtende de belofte van de Vader (vers 4)

In Handelingen 1:4 lezen we dat Jezus bevel geeft aan de discipelen dat zij de **belofte van de Vader** moeten verwachten. **Het is beloofd** dat ze daarmee de kracht van de Heilige Geest zouden krijgen. Dat is nodig om later te kunnen en te durven getuigen van het Evangelie. Ze zijn daarna unaniem, gezamenlijk en hartstochtelijk aan het bidden en smeken om vervulling van deze belofte.

Jongens en meisjes, **wat God belooft**, doet Hij ook! Wij mogen biddend pleiten (met je ene hand op je gedoopte voorhoofd en de andere op de Bijbel), smeken en bidden om het beloofde goed. Denk eens aan alle beloften uit het doopsformulier! Daar is een belovend God aan het woord.

De discipelen hoeven gelukkig niet lang op de vervulling te wachten. Want tien dagen ná hemelvaart wordt de Heilige Geest in hun harten uitgestort.

Daarmee krijgen ze kracht uit de hoogte. De Heilige Geest had al krachtig in hun hart gewerkt tijdens de wedergeboorte. Toen is hun het leven en het geloof geschonken. Maar nú met de Heilige Geest worden het 'krachtpatsers'. David wist dat bijvoorbeeld ook, toen hij in Psalm 18 zei: "Met Mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur".

GESPREKSVRAAG: Waarom is wachten voor ons zo moeilijk?

GEBEDSPUNT: Leer mij te rusten én te steunen op Uw beloften.

DINSDAG Johannes 14:12-17 De Trooster beloofd (vers 16)

In de afscheidspraak van Jezus aan de discipelen horen we de belofte van de komende Heilige Geest. Jezus belooft **met een dubbel voorwaarl**, dat zij mét de Heilige Geest nét zulke wonderen en krachten zullen kunnen doen als dat Hij deed tijdens Zijn omwandeling op aarde. Genezingswonderen, opwekken uit de doden, het immuun zijn voor slangengif etc. (vers 12).

Hij belooft ook dat ze in Zijn Naam alles mogen vragen en Hij zal het doen!

➔ Begrijp je nu waarom we ons gebed afsluiten in de Naam van Jezus?

Nog een keer benadrukt Jezus het belangrijke van het met volle liefde onderhouden van Zijn geboden. Het dienen van Jezus is écht geen moeten, maar een mogen! Liefde is de grondtoon (vers 15).

Oók al is Jezus in de hemel, Hij zal de Vader bidden om de Heilige Geest uit te storten op aarde in de harten van Zijn discipelen en kinderen (vers 17). En wat Hij belooft, doet hij ook, wacht maar af komende Pinksteren!

GESPREKSVRAAG: Liefde als grondtoon. Ken jij nog andere tonen? (Oudste zoon)

GEBEDSPUNT: Mag ik uitzien naar de komst van Uw Geest?

WOENSDAG Handelingen 2:1-13 Het oogstfeest begint!

De oogsttijd is één van de mooiste perioden in de land- en tuinbouw! Het zweet van de boer wordt beloond met halmen die van zwaarte schudden (Psalm 65). Wij kunnen de grond zaai klaar maken, planten en nat maken, maar de kiemkracht en de groei komt van God. Wat is het een wonderlijke zegen dat er momenteel nieuwe aardappeltjes op ons bord komen! Ná het groeiseizoen komt dan ook het oogstfeest. Oogstfeesten worden overal op de wereld gehouden.

In het Oude Testament werden de eerstelingen van de oogst als een dankoffer in het huis van de HEERE gebracht.

Zo óók heeft Christus alles gedaan om nú vruchten te zien op Zijn arbeid. Op de éérste Pinksterdag komt de Heilige Geest de discipelen met kracht vervullen. Ze waren eendrachtig wachtende, biddende en smekende bijéén toen er een geluid van een geweldig gedreven wind gehoord werd. Tongen van vuur werden op de hoofden van de apostelen gezien. Het talenwonder gebeurde als teken dat ze moesten gaan getuigen onder alle volkeren, tot aan het einde van de aarde.

Op de éérste preek van Petrus volgt er een oogst van 3000 zielen! **Alle zegen is van Boven, maar God schakelt daar wel mensen van beneden voor in.**

Pinksteren, de eerstelingen zijn er. Nú kan de oogst beginnen! De velden zijn wit om te oogsten. Waar zijn de arbeiders? Zou jij wel ingeschakeld willen worden?

GESPREKSVRAAG: Hoe zou jij ingeschakeld kunnen worden bij het binnenhalen van de oogst?

GEBEDSPUNT: Wijs mij alstublieft aan waar U mij kunt gebruiken?