

Week 20

Onderwijs en voeding van Jezus

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
16-5-2022	Johannes 6:1-15	Ps. 23:3	Lukas 10:38-42
17-5-2022	Johannes 6:15-21	Ps.107:13, 15	Lukas 11:1-4
18-5-2022	Johannes 6:22-29	Ps. 127:2	Lukas 11:5-13
19-5-2022	www.bmudagopening.nl (Blauwe versie, actualiteit van dinsdag jl.)		Lukas 11:14-23
20-5-2022	www.bmudagopening.nl (Blauwe versie, actualiteit van donderdag jl.)		Lukas 11:24-28

MAANDAG Johannes 6:1-15 Bij Jezus is overvloed! (vers 13)

Jezus richt een maaltijd aan! En wat voor een!

Aangekomen in het arme Galilea zullen de mensen het aan de weet komen. Er is onder hen een groot profeet opgestaan! Zo de profeet Elisa met een paar broden 100 man verzadigde, zal Jezus het nog grootser laten zien door 5000 mannen en ook nog de vrouwen en kinderen die daarbij waren (meer dan 5000 mensen dus) eten te geven op een wonderlijke manier.

Wat er aan eten is, namelijk vijf broden en twee visjes, is voor vijfduizend mensen een druppel op een gloeiende plaat. Lang niet genoeg dus.

Wie herinnert zich het wonder van de wijn in Kana? Ze waren het allemaal vergeten.

Nú is Jezus de gastheer! Hij dankt God (vers 11) voor het eten en deelt daarna uit!

De discipelen voelen en weten zich onmachtig, maar dan wordt deze grazige wei in Galilea omgetoverd in een eetgelegenheden! Dát wat Jesaja 25:6* voorspelde, begint hier vorm te krijgen in een aardse maaltijd. Het is een Messiaans wonder.

Op deze berg (symbolisch Sion, Jeruzalem en daarna de latere Kerk) begint een overvloedige geestelijke maaltijd. Iedereen die honger heeft mag komen.

Bij Hem, bij Jezus is overvloed! Waar Hij komt heeft niemand gebrek.

Geestelijke anorexia, vel over been is een gevolg van de zonde.

Jezus nodigt uit met het lokkende voedsel en wil herstellen. Lichamelijk en geestelijk. Zou jij daar geen honger van krijgen?

GESPREKSVRAAG: Waarmee probeer jij je honger te stillen?

GEBEDSPUNT: Voed mijn lichaam alstublieft met dagelijks brood en mijn ziel met het hemelse Brood.

DINSDAG Johannes 6:15-21 Ik ben het, wees maar niet bang! (vers 20)

Jezus ging alleen de berg op om te bidden. De discipelen gaan in het schip en proberen terug te varen. Voor de discipelen als beroepsvissers een routineklus zou je denken. Maar dán komt er plotseling noodweer.

→Wie kent het niet? In het leven van alledag kan het zomaar ineens gaan spoken! Tegenslagen in familiekring, op school of met gezondheid.

Zo was het bij de discipelen. Ze worstelen helemaal alleen met de tegenslag. Jezus is niet bij hen.

Toch weten we vanuit Marcus 6:48** dat Hij hen zag!

→Dit feit mag ons troost geven in tijden van tegenslag. Oók al denken we dat God 'de grote afwezige' is, Hij is wel degelijk van onze toestand op de hoogte!

Dán komt Jezus over de golven lopende naar hen toe. Ze denken dat het een spook is! Maar Hij zegt in vers 20 "Wees maar niet bang, Ik ben het!".

Petrus loopt voor even op het water Hem tegemoet. Maar als hij gaat twifelen en op de golven ziet, zakt hij erin. Hij roept om hulp! En Jezus laat Petrus niet verdrinken. Petrus niet en ook jou niet!

GESPREKSVRAAG: Hoe zou onze houding moeten zijn bij 'afwezigheid' van de Heere Jezus?

GEBEDSPUNT: Maak mij alstublieft standvastig, ook bij plotseling noodweer.

WOENSDAG Johannes 6:22-29 De belangrijkste spijs... (vers 27)

Niets is erger dan werkloos te zijn. De mens valt dan in een leegte. Daarmee komt ook luiheid nog ons gebint*** te verzwakken en zitten we in een vicieuze cirkel. In vers 26 zien we dat de mensen hun hand komen ophouden bij Jezus. Hij geeft hen en ons dán een les. **Waar werken we eigenlijk voor?**

Werken is een scheppingsopdracht en daarmee levensvervulling. Daarom is onze levenshouding met betrekking tot het werk voor iedereen best belangrijk. Maar we moeten niet voor 100% als een workaholic opgaan in ons werk. Er is meer!

Jezus keurt het af als we alleen maar werken voor het hier en nu. Er is meer!
Er is namelijk een Brood (vers 27) dat meegaat het eeuwige leven in! God de Vader heeft dát Brood daarvoor bestemd. Dát brood, dáár moeten we voor werken om dat te verkrijgen. Hoe dan? Geloven in Hem, Die Hij gezonden heeft (vers 29).

GESPREKSVRAAG: Wat doe jij tegen luiheid?

GEBEDSPUNT: Geef mij de vlijt van de engelen in de hemel.

*Jesaja 25:6

En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

**Markus 6:48

En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen

***Prediker 10:18

Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.