

Week 5 "Gods goede wetten..."

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
Ma. 01-2-2021	Exodus 20:18-21	10 Geb.1 en 2	Markus 1:1-8
Di. 02-2-2021	Exodus 21:12-15 en 22-25	Ps. 19:4	Markus 1:9-11
Wo. 03-2-2021	Exodus 21:26-36	Ps. 19:6	Markus 1:12-15
Do. 04-2-2021	Exodus 22:1-9	Ps. 34:6 en 7	Markus 1:16-20
Vr. 05-2-2021	Exodus 22:16-19	Ps. 104:18	Markus 1:21-28

We gaan het verdere van Exodus niet vers voor vers behandelen, maar wandelen er in grote stappen doorheen. Niet dat een overgeslagen vers of verzen niet goed zouden zijn, maar meer om de flow er in te houden. En anders wordt het een 10-jaren plan.

MAANDAG Exodus 20:18-21 (Gods Majesteit...)

Tot mijn (onze...?) grote schande, moeten we belijden dat we op zondagmorgen de 10 geboden al heel vaak gedachteloos hebben horen voorlezen!

We zijn het gewend geraakt; "... *noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is...*" Oh, ja..., en dan schrikken we wakker, want nú gaan we een versje zingen en daarna lezen we mee bij het voorlezen van een Bijbelgedeelte. We zijn helaas aan het goede 'ritueel' gewend geraakt. Hoe goed is het daarom dat er aandacht aan besteed is in de Heidelberger Catechismus, zodat we meer tijd hebben om Gods geboden te overdenken.

Hoe anders was het tijdens de wetgeving op de Sinaï bij het volk Israël, toen God op bijzondere wijze met hen sprak. Indrukwekkend en angstaanjagend! Ze deden echt méér dan één stapje achteruit. Ze stonden van verre! Maar Mozes naderde de donkerheid, waar God was (21).

→ Vergeet het aub nooit, dat God in Jezus Christus een **VRIEND** van hoeren en tollenaars wil zijn, maar Hij zal nooit jouw **vriendje** worden! Heb respect, eerbied en dus diep ontzag voor God.

Ze smeekten Mozes om hun middelaar te zijn. Om voor hén met God te spreken, want ze dachten te moeten sterven! Zo indrukwekkend was het allemaal.

Hoe lief is Mozes om die gedachte meteen te ontkrachten. "Vrees niet", zo zegt hij in vers 20. God wil jullie diepe indrukken geven van Zijn macht en majesteit, zodat jullie God zullen vrezen en dienen! Wij weten dat ook vanuit het Bijbelboek Ezechiël. "God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij/zij zich bekeert!".

GESPREKSVRAAG: Waarom wordt toch de Wet iedere zondag voorgelezen?

GEBEDSPUNT: Mag ik aub écht iedere zondag goed luisteren.

DINSDAG Exodus 21:12-15 en 22-25 (Invulling van de 10-geboden...)

In deze en navolgende verzen staat één ding als een paal boven water. AL het LEVEN is bij de HEERE heilig. Moord is met voorbedachte rade en doodslag is per ongeluk. Vers 13 lijkt op het eerste gezicht raadselachtig, maar het betekent dat het 'per ongeluk' is gebeurd. God zal later zes vrijsteden aanwijzen, waar ze naar toe kunnen vluchten. Oók zal er in de tabernakel/tempel een altaar komen met op de vier hoeken een uitstekende punt (hoorn). Bij het vluchten naar en vastgrijpen van de hoornen van het altaar, kan ook daar vergeving ontvangen worden. Van de latere generaal van koning David, Joab, staat dat hij dat deed, maar hij had moedwillig en bewust gedood. Daarom kreeg Joab in opdracht van Salomo tóch de doodstraf.

In het O.T. kan een moordenaar wel vergeving van God ontvangen, maar de straf (doodstraf) zal ondergaan moeten worden.

Opmerkelijk is ook dat op het verachten van je vader of moeder, als je hen slaat, de doodstraf staat. Zó belangrijk is in Gods oog de familiestructuur mét de daarbij behorende autoriteit.

Oók bij het slaan van een zwangere vrouw, als er daardoor een spontane abortus volgt, moet de man sterven (ziel voor ziel (23)). Hieruit blijkt dat God het ongebooren leven beschermt!

'Oog om oog, tand voor tand, buil voor buil' is bedoeld om af te schrikken.

GESPREKSVRAAG: Waarom zou er discussie zijn over wel of geen doodstraf?

GEBEDSPUNT: Mag ik U óók hierin leren volgen?

WOENSDAG Exodus 21:26-36 (Bescherming van het leven...)

Allereerst nog een algemene opmerking. **God is PRO-LIFE!** Altijd al geweest en Hij zal dat altijd blijven!

→ Handtastelijkheden

In ons stukje blijkt dan ook dat handtastelijkheden die gevolgen hebben, gestraft moeten worden (26-27). Hier wordt een hardhandige werkgever gewaarschuwd! Wanneer je je werknemer (slaaf) zo'n klap geeft dat hij of zij daardoor een blauw oog heeft en blind wordt, moet je als werkgever gestraft worden. De slaaf of slavin krijgt de vrijheid en kan gaan en staan waar hij/zij wil.

→ Gevaarlijk huisdier.

Een agressief huisdier een os of stier, die iemand gedood heeft, moet gestenigd worden. Maar ook de baas van het beestje!

Bij eventuele verwondingen zal er schadevergoeding betaald moeten worden. Er worden allerhande scenario's omschreven, waar de **PRO-LIFE regel** in tot uitdrukking komt en waar ook de boete of straf bij gegeven wordt.

In Nederland is het los laten lopen van ossen, stieren en bokken wat minder actueel dan toen. In natuurgebieden met loslopende wisenten en andersoortig groot vee staan waarschuwborden om uit de buurt te blijven!

Oók is een muilkorf bij agressieve honden soms verplicht! Vanzelfsprekend is het baasje altijd verantwoordelijk bij het niet of wel aanlijnen. Hij moet weten of het dier los kan of niet.

GESPREKSVRAAG: Wat vind jij ervan als een hond op je afkomt rennen?

GEBEDSPUNT: Neem ongegronde angst voor dieren aub weg.

DONDERDAG Exodus 22:1-9 (Eigendomsbescherming... Diefstal)

Precies eender zoals het leven beschermwaardig is, zo is ook iemands eigendom beschermwaardig. God heeft hier ook weer verschillende gebeurtenissen laten beschrijven.

Diefstal moet gestraft worden! Mocht je ooit bestolen zijn, dan weet je zelf ook welk verdriet en ongemak diefstal veroorzaakt. Vandaar dat God het beste met ons én onze eigendommen voor heeft! In vers 1 staat de boete als je betrappt wordt bij diefstal; vijf tegen één bij een os en vier tegen 1 bij kleinvee.

Daarna wordt éérs in vers 2 een dief nog gewaarschuwd. Dieverij is dan ook een vak waar een groot risico aan kleeft! Je brengt jezelf in groot gevaar! Een indringer met slechte bedoelingen mag toch verwachten dat hij naar buiten wordt geslagen? Hij moet dan ook rekening houden met een verkeerde afloop. Een dief kan dus doodgeslagen worden zonder dat de eigenaar vervolgd wordt.

➔ Anno 2021 ligt dat bij ons heel anders. Bij een eerste en beste ontmoeting met een inbreker moet er sprake zijn van ernstige bedreiging en mag je niet 'zomaar' de eerste en de beste dief met een klauwhamer de hersens inslaan. Doe dat niet!

Verder worden er verschillende dieverijen beschreven met gerechtvaardigde straffen, zoals het afweiden van andermans weiland of daardoor berokkende schade aan een wijngaard.

In vers 7-10 wordt ook de rechtspraak geregeld als er uitgeleend geld of spulletjes gestolen zijn. En waar eventueel direct bewijs ontbreekt, wordt het moeilijk en zullen de 'goden', dat zijn de leiders van het volk, rechtspreken. Hoger beroep tegen hún uitspraak is (8-9) niet mogelijk.

GESPREKSVRAAG: Waarom vind jij persoonlijk diefstal erg?

GEBEDSPUNT: Bewaar mij voor dieverij

VRIJDAG Exodus 22:16-19 (Seksualiteit.../Heksen...)

Vandaag gaat het over meerdere dingen.

Seksuele verlangens zijn op een bepaalde leeftijd niet meer dan normaal. God weet dat ook! Hij heeft het Zelf zo bedacht en geschapen en dat was zéér goed! Maar God heeft ná de zondeval ook dat moeten reguleren met allerhande wetten. Zou hij dat niet gedaan hebben, dan zou het leven nóg ondraaglijker zijn dan dat het nu soms al is.

➔ Oók anno 2021 zijn de ontsporingen op seksueel gebied onvoorstelbaar groot! Denk aan de stichting 'Het scharlaken koord', denk aan pedofilie enz. enz.

- Het hebben van geslachtsgemeenschap is dus gebonden aan bepaalde regels. Mocht het gebeuren dat ze wél het bed delen (16), dan was het betalen van een bruidsschat een vereiste.

Het is dus géén hoerenloon, maar ten eerste een teken van oprechtheid van de man bij het huwelijkscontract en ten tweede is de bruidsschat een teken van capaciteit van de man om een familie te stichten en het onderhoud van vrouw en eventuele kinderen aan te kunnen.

Mocht de vader het tóch geen geschikte huwelijkspartner vinden, dan ging het trouwen NIET door! De bruidsschat was dan een BOETE.

- Seksuele omgang met een dier moest gestraft worden met de dood. Bij heidense volkeren kwam deze onvoorstelbare uitleving van seksuele lusten voor. Hoe is de prachtige seksuele omgang tussen man en vrouw verworden tot iets dierlijks!

- Tovenaars en magiërs hebben in de dienst van de Enige God geen bestaansrecht en mochten niet blijven leven. Het zijn werktuigen (slachtoffers) van satan, die gebruik van hun diensten maakt. Denk niet dat ze in 2021 niet meer bestaan! God verbiedt het volkomen.

GESPREKSVRAAG: Waar zie jij nog meer ontsporingen v.w.b. seksualiteit?

GEBEDSPUNT: Mag ik U boven alles liefhebben en mijn naaste als mijzelf?