

Week 1

Start van het jaar 2021

Datum	Lezen	Zingen	Middagpauze
4-1-2021	Psalm 144	Ps. 144:6-7	Psalm 121
5-1-2021	Lukas 4:16–22	Ps. 62:1	Éfeze 1:1-6
6-1-2021	Psalm 134	Ps.134:1-3	Éfeze 1:7-14
7-1-2021	Hebreeën 1:8-16	Ps. 84:1	Éfeze 2:1-10
8-1-2021	2 Petrus 3:8-18	Ps. 36:2	Éfeze 2:11-22

MAANDAG Psalm 144

Allereerst iedereen een gezegend 2021 toegewenst met de woorden uit Psalm 144.

Deze psalm begint als een strijdlid. David leefde en wij leven in oorlogsgebied. De HEERE is nog steeds een Rotssteen waar wij in 2021 stevig op kunnen staan. Vers 2 geeft aan dat we ook bij Hem (Burcht/hoog Vertrek/Schild), Die hoge God veilig en rustig kunnen wonen. Zullen we dat zoeken in 2021? Mét of zonder vaccin! Bij Hem zit je écht safe!

Tegelijkertijd mogen we in verwondering en nederigheid vers 3 en 4 nazeggen..., "Wat is de mens dat Gij hem kent?"

David toen en wij nú leven in een vijandige wereld. Anti-God en anti-christelijk vers 7 t/m 11. Daarom eindigt David deze psalm met een groot vertrouwen, dat wanneer God mét ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Wees toch niet bang!

Als God regeert en bestuurt, zullen de laatste psalmverzen waar worden.

"Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd; onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis.

Dat onze winkelen vol zijnde, den enen voorraad na den anderen uitgeven; dat onze kudde bij duizenden werpen, ja bij tienduizenden op onze hoeven vemenigvuldigen.

Dat onze ossen wel geladen zijn; dat geen inbreuk, noch uitval, noch gekrijs zij op onze straten.

Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig, is het volk, wiens God de HEERE is".

Een mooiere nieuwjaarswens kon ik eigenlijk niet bedenken! Vooral van dat laatste vers ga je toch huppelen?

GESPREKSVRAAG: Wat verwacht jij allemaal van 2021?

GEBEDSPUNT: Mogen wij 2021 huppelend ingaan?

DINSDAG Lukas 4:16-22 (Het aangename jaar van de Heere)

"... het **aangename jaar** des Heeren..." uit vers 19 is aangebroken.

Allereerst de wens dat iedere jongen en meisje het jaar ANNO DOMINI 2021 zou gaan herinneren als een 'aangenaam' jaar!

Het jaar 2020 was toch een 'rampjaar' vanwege Covid-19?! Of bracht 2020 ons dichter bij de Heere? Als dat laatste waar is, dan was het al een '**aangenaam jaar**'!

Jezus begint in ons stukje Zijn profetische bediening. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en naar de aarde gezonden door Zijn Vader.

Oók in 2021 zal Hij o.a. in de dagopeningen gaan spreken. Het Evangelie zal verkondigd worden aan verslagen, verwonde en verdrietige harten (vers 18). Want lopen er ook vandaag niet heel veel gewonde harten rond die genezing nodig hebben?

Gevangenen in de strikken van de zonde zal vrijheid verkondigd gaan worden. Blinde, onwetende en dwalende zielen zullen en kunnen gaan zien en ervaren wat échte vrijheid is!

Want laat 2021 het aangename jaar des Heeren zijn!

GESPREKSVRAAG: Hoe zie jij uit naar vrijheid en waar denk jij die te vinden?

GEBEDSPUNT: Geef dat ik mij mag gaan verwonderen over de aangename woorden van Jezus.

WOENSDAG Psalm 134 (Kort, ma krachtig...)

't Hoefft niet lang te zijn om een mooie boodschap uit te dragen. Psalm 134 is daar een prachtig voorbeeld van. De oproep is gericht aan de knechten van God. Wat moeten zij doen?

⇒ **Laat de leerlingen er a.u.b. zelf uit zien te komen...**

Ten 1^e De HEERE altijd loven. Dag en óók nacht!

Ten 2^e De handen opheffen naar de hemel, waar God woont.

Al wandelende naar Sion moest vanuit het Kedrondal omhoog gekeken worden. Laten wij dat ook in 2021 doen. "Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bid". Wij zijn toch pelgrims op weg naar huis? In veel charismatische kerken is het gebruik van 'opheffen der handen' in ere hersteld. Wij doen zoiets niet... het is cultureel bepaald.

Lege handen opheffen tot God. Hij wil en kan vervullen. Écht!

De wens van vers 3 is dan ook geschreven in de wensende vorm. De machtige Schepper van hemel en aarde, dé HEERE zegene u!

GESPREKSVRAAG: Waarom is loven zo belangrijk?

GEBEDSPUNT: Leer mij U te loven en aanbidden en alles van U te verwachten.

DONDERDAG Hebreëën 11:8-16 (Wat verwachten wij in het nieuwe jaar?)

Zekerheid bezitten, willen wij allemaal. Waar gaat het nieuwe jaar ons brengen? Waar gaat het allemaal heen? Versoepeling van de beschermende maatregelen of juist een strengere lockdown? De scholen dicht tot eind januari? Wat gaat het allemaal worden in 2021?

Abraham wist toentertijd ook absoluut niet waar God hem zou brengen. Maar op bevel van God stapte Abraham het onbekende in. "Hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou" (vers 8). Door het geloof woonde hij in een vreemd land in tenten. Maar hij verwachtte een betere, een hemelse stad (vers 10). Tenten zijn fragiel en zeer tijdelijk. Ze staan enigszins vast met pinnen in de grond. Alles wijst op het tijdelijke. Zo is toch ook in ons leven de dagelijkse situatie? Alles woelt hier om verand'ring.

Het huis in de hemel is echter totaal anders. Het is door God als KUNSTENAAR ontworpen. Het huis is ook door God gebouwd (vers 10). Jezus Christus is het fundament van het huis met haar vele kamers. Abraham en Sara geloven dit alles en gingen in vertrouwen op weg naar een beter Vaderland. Het hemelse Vaderland. Door het geloof waren hun paspoorten getekend!

GESPREKSVRAAG: Waar gaat jouw reis naar toe?

GEBEDSPUNT: Leer mij wat pelgrimage inhoudt.

VRIJDAG 2 Petrus 3:8-18 (Oproep tot heilige wandel...) vers 14.

Een oproep van Petrus aan ons allemaal om in het nieuwe jaar onbevlekt en onbestraffelijk te wandelen. We leven in de eindtijd. Dat is de tijd tussen hemelvaart en wederkomst van Christus. Het kan nog 1000 jaar duren, maar ook dit jaar, heel binnenkort plaatsvinden (vers 8).

In de tussentijd blijft God wel "LANKMOEDIG", want Hij wil niet dat enigen verloren gaan (vers 9), maar dat wij ons zullen bekeren.

Wat maken we ons dan onnodig druk om alles wat eenmaal zal gaan verbranden! Het zal allemaal vergaan. Alleen onze ziel zal blijven bestaan! Hoe sterk dringt Petrus er dan ook op aan om Hem te verwachten!

Benaarstigen..., vlijtig zijn om ons doen en laten onbevlekt te laten zijn. De zonde geeft smet en vuilheid. Blijf daar dan ook zo ver mogelijk bij vandaan!

Onbestraffelijk... Er zal geen straf of boete op volgen. Wie wil dat nu niet?

Daarom moeten we er alles aan doen om te groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (vers 18).

De genademiddelen die wij in handen hebben, wil God daarvoor gebruiken.

GESPREKSVRAAG: Wat kun jij betekenen voor je eigen geestelijke groei?

GEBEDSPUNTEN: Wij smeken u om de regen/zegen van Uw Geest.